

United In Christ

Randolph Dunn

Lesson 1

Jesus – The Person

The environment into which Jesus was born was a closed society, a people who considered themselves superior to all other people. They took great pride in being the Children of Abraham, God's chosen people. 'Abraham is our father' (John 8:38). They had immense hatred of the Samaritans as they considered them to be half-breeds, Jews who had forsaken the Law of Moses during the period of Babylonian captivity. Their hatred was so great they would go out of their way to keep from setting foot in the land of the Samaritans. Roman occupiers were no different and any Jew who associated with "those occupiers" was a "sinner;" e. g., Matthew, the tax collector.

The Jews were also legalistic of the highest degree. In order to earn God's promises they believed they must fulfill the letter of the law, not necessarily the intent. For instance, Moses required them to tithe, give a tenth. To make certain they gave the tenth but no more, they counted the seeds of plants to give a tenth and only a tenth.

Rome required the Jews to carry a soldier's load for one mile. So the Jews put down markers to make sure they went no farther. Remember Jesus stated that if someone forced you to go one mile; go with him two (Matthew 5:41). Into this culture came the Anointed One, the Messiah, the Christ. The Jews believed that when the Messiah came He would restore the earthly kingdom of Israel to its 'God given right' to power and honor. Their Messiah would be the King of the Jews and rule like David.

Jesus often addressed the arrogant, self-centered and self-righteous Pharisees, the religious leaders of the Jews. On one occasion Jesus stated that He has sheep in other locations. Thus, it would appear Jesus was referring to the Gentiles, all non-Jews.

In John 10 Jesus stated "I am the good shepherd; I know my sheep [those who chose to be His] and my sheep know me [have an intimate relationship with Him] — just as the Father knows me and I know the Father — and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be **one flock and one shepherd**" (John 10:14-16).

It is stated in Isaiah 56:7-8 "... my house shall be called a house of prayer for all peoples. The Lord GOD, who gathers the outcasts of Israel, declares, 'I will gather yet others to him besides those already gathered' [undoubtedly a prophesy regarding the despised Samaritans and even the heathen Gentiles]."

With this attitude of superiority, could the Jewish people and their religious leaders possibly understand or even have a hint of what Jesus was teaching? Apparently, some

Ενωμένοι εν Χριστώ

Randolph Dunn

Μάθημα 1

Ιησούς - Το πρόσωπο

Το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκε ο Ιησούς ήταν μια κλειστή κοινωνία, ένας λαός που θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από όλους τους άλλους ανθρώπους. Ήταν πολύ περήφανοι που ήταν τα Παιδιά του Αβραάμ, ο εκλεκτός λαός του Θεού. «Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας μας» (Ιωάννης 8:38). Είχαν απέραντο μίσος για τους Σαμαρείτες καθώς τους θεωρούσαν ημίαιμα, Εβραίους που είχαν εγκαταλείψει το Νόμο του Μωυσή κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας στη Βαβυλωνία. Το μίσος τους ήταν τόσο μεγάλο που έκαναν τα πάντα για να μην πατήσουν το πόδι τους στη χώρα των Σαμαρειτών. Οι Ρωμαίοι κατακτητές δεν ήταν διαφορετικοί και οποιοσδήποτε Εβραίος συνδεόταν με «αυτούς τους κατακτητές» ήταν «αμαρτωλός». π.χ. Ματθαίος, ο φοροεισπράκτορας.

Οι Εβραίοι ήταν επίσης νομικιστές στον υψηλότερο βαθμό. Για να κερδίσουν τις υποσχέσεις του Θεού πίστευαν ότι έπρεπε να εκπληρώσουν το γράμμα του νόμου, όχι απαραίτητα την πρόθεση. Για παράδειγμα, ο Μωυσής τους ζήτησε να δώσουν ένα δέκατο. Για να βεβαιωθούν ότι έδιναν το δέκατο αλλά όχι περισσότερο, μέτρησαν τους σπόρους των φυτών για να δώσουν ένα δέκατο και μόνο ένα δέκατο.

Η Ρώμη απαιτούσε από τους Εβραίους να μεταφέρουν το φορτίο ενός στρατιώτη για ένα μίλι. Έτσι οι Εβραίοι έβαλαν μαρκαδόρους για να βεβαιωθούν ότι δεν πήγαιναν πιο μακριά. Θυμηθείτε ότι ο Ιησούς είπε ότι αν κάποιος σας ανάγκαζε να πάτε ένα μίλι. πήγαινε μαζί του δύο (Ματθαίος 5:41).

Σε αυτόν τον πολιτισμό ήρθε ο Χρισμένος, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Οι Εβραίοι πίστευαν ότι όταν ερχόταν ο Μεσσίας θα αποκαθιστούσε το επίγειο βασίλειο του Ισραήλ στο «δικαίωμα του που δόθηκε από τον Θεό» για δύναμη και τιμή. Ο Μεσσίας τους θα ήταν ο Βασιλιάς των Εβραίων και θα κυβερνούσε όπως ο Δαβίδ.

Ο Ιησούς συχνά απευθυνόταν στους αλαζονικούς, εγωκεντρικούς και εγωκεντρικούς Φαρισαίους, τους θρησκευτικούς ηγέτες των Ιουδαίων. Σε μια περίπτωση ο Ιησούς είπε ότι έχει πρόβατα σε άλλες τοποθεσίες. Έτσι, φαίνεται ότι ο Ιησούς αναφερόταν στους Εθνικούς, όλους τους μη Εβραίους.

Στον Ιωάννη 10 ο Ιησούς δήλωσε «Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας. Γνωρίζω τα πρόβατά μου [εκείνοι που επέλεξαν να είναι Δικά του] και τα πρόβατά μου με γνωρίζουν [έχουν στενή σχέση μαζί Του] — όπως ο Πατέρας με ξέρει και εγώ τον Πατέρα — και δίνω τη ζωή μου για τα πρόβατα. Έχω άλλα πρόβατα που δεν είναι αυτής της μάντρας. Πρέπει να τα φέρω και αυτά. Και αυτοί θα ακούσουν τη φωνή μου,

degree of superiority prevailed even among His closest disciples. John and the other disciples could not consider the possibility of Jesus having other followers outside their clique, sect or small knit group.

“‘Master,’ said John, ‘we saw a man driving out demons in your name and we tried to stop him, because he is **not one of us.**’ ‘Do not stop him,’ Jesus said, ‘for whoever is not against you is for you.’” (Luke 9:49-50)

But not everyone who does things in Jesus’ name is for him, for Jesus stated in Matthew 7:21-23:

“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness’ [evildoers]!

Knowing that His mission was to be **the sacrifice for the sins** of all people –Jew, Greek, Romans and those despised Samaritans - Jesus prayed:

“I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours; you gave them to me and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. ... Sanctify [consecrate, make holy] them by the truth; your word is truth. ... “My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, [Good News], that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also **be in us** so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one: I in them and you in me. **May they be brought to complete unity to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me**” (John 17:6-10; 17; 20-23).

Questions

1. Jesus was born into a culture of perceived superiority and hatred of all peoples not of their religion and race.
T. ___ F. ___
2. Jesus as a descendant of David came to restore Israel to a world power.
T. ___ F. ___

και θα είναι ένα ποίμνιο και ένας ποιμένας» (Ιωάννης 10:14-16).

Αναφέρεται στο Ησαΐα 56:7-8 «...το σπίτι μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Ο Κύριος ΘΕΟΣ, που συγκεντρώνει τους παρίας του Ισραήλ, δηλώνει: «Θα συγκεντρώσω άλλους κοντά του εκτός από αυτούς που έχουν ήδη συγκεντρωθεί» [αναμφίβολα μια προφητεία σχετικά με τους καταφρονημένους Σαμαρείτες και ακόμη και τους ειδωλολάτρες Εθνικούς]».

Με αυτή τη στάση ανωτερότητας, θα μπορούσαν ενδεχομένως ο Εβραίος λαός και οι θρησκευτικοί ηγέτες του να καταλάβουν ή έστω να έχουν έναν υπαινιγμό για το τι δίδασκε ο Ιησούς; Προφανώς, κάποιος βαθμός υπεροχής επικρατούσε ακόμη και μεταξύ των πιο κοντινών μαθητών Του. Ο Ιωάννης και οι άλλοι μαθητές δεν μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ο Ιησούς να έχει άλλους οπαδούς εκτός της κλίκας, της αίρεσης ή της μικρής πλεκτής ομάδας τους.

«Δάσκαλε», είπε ο Τζον, «είδαμε έναν άνθρωπο να διώχνει δαίμονες στο όνομά σου και προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε, γιατί δεν είναι ένας από εμάς». «Μην τον εμποδίζετε», είπε ο Ιησούς, «γιατί όποιος δεν είναι εναντίον σας είναι υπέρ σας» (Λουκάς 9:49-50).

Αλλά δεν είναι όλοι όσοι κάνουν πράγματα στο όνομα του Ιησού, γιατί ο Ιησούς δήλωσε στο Κατά Ματθαίον 7:21-23:

«Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Εκείνη την ημέρα πολλοί θα μου πουν: «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου και δεν κάναμε πολλά θαυμαστά έργα στο όνομά σου;» Και τότε θα τους δηλώσω: «Δεν σας γνώρισα ποτέ. φύγετε από μένα, εργάτες της ανομίας» [κακοποιοί]!

Γνωρίζοντας ότι η αποστολή Του ήταν να είναι η θυσία για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων –Εβραίων, Ελλήνων, Ρωμαίων και εκείνων των καταφρονημένων Σαμαρειτών– ο Ιησούς προσευχήθηκε:

«Σε αποκάλυψα σε αυτούς που μου έδωσες από τον κόσμο. Ήταν δικά σου. μου τα έδωσες και υπάκουσαν στον λόγο σου. Τώρα ξέρουν ότι όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από σένα. Γιατί τους έδωσα τα λόγια που μου είπες και τα δέχτηκαν. Ήξεραν με βεβαιότητα ότι προερχόμουν από σένα και πίστεψαν ότι με έστειλες. Προσεύχομαι για αυτούς. Δεν προσεύχομαι για τον κόσμο, αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί είναι δικοί σου. ... Αγιάστε τους [καθαγιάστε, αγιάστε] με την αλήθεια. ο λόγος σου είναι αλήθεια. ... “Η προσευχή μου δεν είναι μόνο γι’ αυτούς. Προσεύχομαι επίσης για εκείνους που θα πιστέψουν σε εμένα μέσω του μηνύματός τους, [Καλά Νέα], ώστε να είναι όλοι ένα,

3. Jesus' mission was to provide a way that all people Jew, Samaritan and Gentile could be reconciled unto God.

T. ___ F. ___

4. Only those who do the will of God will enter Heaven.

T. ___ F. ___

5. Jesus prayed for those who believed in Him and obeyed through the Good News, the Gospel, would be one, united.

T. ___ F. ___

Lesson 2

The Oneness of the First Christians

Following Pentecost, Christians were one in Christ, undoubtedly the unity mentioned in Christ's prayer in John 17.

"All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. For from time to time those who owned lands or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need" (Acts 4:32-35).

Later after many other Jews believed and obeyed, we see they were still united in love for one another:

"All the believers were together and had everything in common [They were united as one in Christ and in Fellowship with God and man]. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need [love of brethren]. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together [breaking bread] with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people" (Acts 2:44-47).

But it would not always be this way. For in a short time, perhaps within weeks or months unity began to fade as the Grecian Christian widows (Jews) were ignored. They may have been Jews but not from Judah, not Hebrew speaking Jews:

"In those days when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food" (Acts 6:1).

Unity among people of diverse backgrounds is difficult to achieve and maintain. Most people tend to want to associate with others when there is something in common; e.g., ethnicity, political or religious belief, wealth, power or

Πατέρα, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Είθε να είναι και αυτοί μέσα μας για να πιστέψει ο κόσμος ότι με έστειλες, τους έδωσα τη δόξα που μου έδωσες, για να είναι ένα όπως είμαστε ένα: εγώ μέσα τους και εσύ μέσα μου. Είθε να έρθουν σε πλήρη ενότητα για να μάθει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα» (Ιωάννης 17:6-10· 17· 20-23).

Ερωτήσεις

6. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε μια κουλτούρα αντιληπτής ανωτερότητας και μίσους για όλους τους λαούς και όχι για τη θρησκεία και τη φυλή τους.

T. ___ F. ___

7. Ο Ιησούς ως απόγονος του Δαβίδ ήρθε για να αποκαταστήσει το Ισραήλ σε μια παγκόσμια δύναμη.

T. ___ F. ___

8. Η αποστολή του Ιησού ήταν να παράσχει έναν τρόπο ώστε όλοι οι Εβραίοι, Σαμαρείτες και Εθνικοί να μπορούν να συμφιλιωθούν με τον Θεό.

T. ___ F. ___

9. Μόνο εκείνοι που κάνουν το θέλημα του Θεού θα μπουν στον Παράδεισο.

T. ___ F. ___

10. Ο Ιησούς προσευχήθηκε για όσους πίστεψαν σε Αυτόν και υπάκουσαν μέσω των Καλών Νέα, το Ευαγγέλιο, θα ήταν ένα, ενωμένο.

T. ___ F. ___

Μάθημα 2

Η Ενότητα των Πρώτων Χριστιανών

Μετά την Πεντηκοστή, οι Χριστιανοί ήταν ένα εν Χριστώ, αναμφίβολα η ενότητα που αναφέρεται στην προσευχή του Χριστού στον Ιωάννη 17.

«Όλοι οι πιστοί ήταν ένας στην καρδιά και στο μυαλό. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι τα υπάρχοντά του ήταν δικά του, αλλά μοιράζονταν ό,τι είχαν. Με μεγάλη δύναμη οι απόστολοι συνέχισαν να μαρτυρούν την ανάσταση του Κυρίου Ιησού και πολλή χάρη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Ανάμεσά τους δεν υπήρχαν άποροι. Γιατί από καιρό σε καιρό όσοι είχαν κτήματα ή σπίτια τα πουλούσαν, έφερναν τα χρήματα από τις πωλήσεις και τα έβαζαν στα πόδια των αποστόλων και τα μοιράζονταν σε όποιον είχε ανάγκη» (Πράξεις 4:32-35).

Αργότερα, αφού πολλοί άλλοι Εβραίοι πίστεψαν και υπάκουσαν, βλέπουμε ότι ήταν ακόμα ενωμένοι στην αγάπη ο ένας για τον άλλον:

«Όλοι οι πιστοί ήταν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά [Ήταν ενωμένοι ως ένα στον Χριστό και σε κοινωνία με τον Θεό και τον άνθρωπο]. Πουλώντας τα υπάρχοντά τους και τα αγαθά τους, έδιναν σε όποιον είχε ανάγκη [αγάπη για αδέρφια]. Κάθε μέρα

position in society. In Corinth unity waned and division occurred when the common bond ceased to be Christ.

“My brothers, some members of Chloe's family have made it clear to me that there are quarrels among you. This is what I mean: Each of you is saying, "I belong to Paul," or "I belong to Apollos," or "I belong to Cephas," or "I belong to the Messiah." Is the Messiah divided? Paul wasn't crucified for you, was he? You weren't baptized in Paul's name, were you” (1 Corinthians 1:11-13)?

Unity for those in Christ must be based upon Christ, His death, burial and resurrection. Unity cannot be achieved on opinions and interpretations.

Questions

1. Immediately following Pentecost all Christians were of one heart and mind being united in Christ.
T. ___ F. ___
2. Their Christian love was displayed in fellowship, sharing with needy, eating together and in prayer.
T. ___ F. ___
3. After a period of time the Grecian, non-Hebrew Jews, especially widows were treated with less respect.
T. ___ F. ___
4. The Corinthian Christians divided when their focus shifted away from Christ to the person who taught them.
T. ___ F. ___
5. Unity is in Christ - His death burial and resurrection.
T. ___ F. ___

Lesson 3

Unity with Differences of Interpretation

Go back to AD 76 and consider a teaching opportunity you experienced. You began a 6-month Bible study. Over a hundred prospective students show up most were just curious but 25 sign up for the class. They were from all walks of life. Should any of these be excluded from studying to know God and His will?

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Thief | Swindler |
| Murderer | Miser (greedy and covetous) |
| Prostitute | Foul mouthed person |
| Liar | Dead beat (owes everyone) |
| Drug addict | Dishonest tax collector |
| Drunkard | Divorced and remarried |
| Homosexual | Living together but not married |
| Roman soldier | Pagan priest |
| Gossip | Sorcerer |
| Slanderer | Blasphemer |
| Rapists | Atheist |
| Slave trader | Jew |

συνέχιζαν να συναντιούνται μαζί στις αυλές του ναού. Έσπασαν ψωμί στα σπίτια τους και έφαγαν μαζί [σπάζοντας ψωμί] με χαρούμενη και ειλικρινή καρδιά, δοξολογώντας τον Θεό και απολαμβάνοντας την εύνοια όλου του λαού» (Πράξεις 2:44-47).

Αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι. Διότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, η ενότητα άρχισε να εξασθενεί καθώς οι Ελληνοχριστιανές χήρες (Εβραίοι) αγνοήθηκαν. Μπορεί να ήταν Εβραίοι, αλλά όχι από τον Ιούδα, ούτε Εβραίοι που μιλούσαν Εβραϊούς:

«Στις ημέρες εκείνες που ο αριθμός των μαθητών αυξανόταν, οι Έλληνες Εβραίοι ανάμεσά τους παραπονέθηκαν εναντίον των Εβραίων Εβραίων επειδή οι χήρες τους παραβλέπονταν στην καθημερινή διανομή φαγητού» (Πράξεις 6:1).

Η ενότητα μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών καταβολών είναι δύσκολο να επιτευχθεί και να διατηρηθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να θέλουν να συναναστρέφονται με άλλους όταν υπάρχει κάτι κοινό. π.χ. εθνικότητα, πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, πλούτος, δύναμη ή θέση στην κοινωνία. Στην Κόρινθο η ενότητα μειώθηκε και ο διχασμός επήλθε όταν ο κοινός δεσμός έπαψε να είναι ο Χριστός.

«Αδέρφια μου, κάποια μέλη της οικογένειας της Χλόης μου έχουν ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν καβγάδες μεταξύ σας. Αυτό εννοώ: Καθένας από εσάς λέει, «ανήκω στον Παύλο» ή «ανήκω στον Απόλλωνα» ή «ανήκω στον Κηφά» ή «ανήκω στον Μεσσία». Είναι χωρισμένος ο Μεσσίας; Ο Παύλος δεν σταυρώθηκε για σένα, σωστά; Δεν βαφτιστήκατε στο όνομα του Παύλου, σωστά» (Α' Κορινθίους 1:11-13);

Η ενότητα για όσους είναι εν Χριστώ πρέπει να βασίζεται στον Χριστό, στον θάνατό Του, στην ταφή και στην ανάστασή Του. Η ενότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί σε απόψεις και ερμηνείες.

Ερωτήσεις

6. Αμέσως μετά την Πεντηκοστή όλοι οι Χριστιανοί ήταν μιας καρδιάς και νου ενωμένοι στον Χριστό.
T. ___ F. ___
7. Η Χριστιανική τους αγάπη εκδηλώθηκε στην κοινωνία, στο μοίρασμα με τους άπορους, στο φαγητό μαζί και στην προσευχή.
T. ___ F. ___
8. Μετά από ένα χρονικό διάστημα οι Έλληνες, οι μη Εβραίοι Εβραίοι, ιδιαίτερα οι χήρες αντιμετώπιζονταν με λιγότερο σεβασμό.
T. ___ F. ___
9. Οι Χριστιανοί της Κορίνθου διχάστηκαν όταν η εστίασή τους μετατοπίστηκε από τον Χριστό στο πρόσωπο που τους δίδαξε.
T. ___ F. ___

As their teacher you knew:

- The gospel message to be taught
- Action one must take for God to put them in Christ and His Church
- What it means to be united and committed to Christ

By the end of the study all had given themselves over to Christ and were added to His Body. Are they in fellowship with Christ, each other and the other Christians? YES!

After a few years one of the students desired to renew the fellowship, he had experienced during the six month of study and scheduled a reunion. They requested you to address the gathering. As you might expect some could not attend. One had died and another had been put to death by Roman authorities. There was the issue of fellowship due to various understanding of issues listed below.

- I. One had returned to his former homosexual-way of life
- II. One reported he had taught his brother who was so disabled they did not think he could be immersed so they poured water over him calling it baptism.
- III. Two had come to the conclusion that holy hands must be raise unto God when praying.
- IV. One divorced his wife even though she had not done anything to break the marriage covenant.
- V. One thought it unnecessary to assemble with the Body of Christ due to possibility of persecution.
- VI. Several assemblies took the Lord's Supper during the week in addition to Sundays.

Are they all still united in Christ and in their fellowship with each other? Are any of their actions based on personal interpretations binding on others in the Body of Christ or are they just a diversity of opinion? How can such a diverse group remain united.

Unity can be achieved on facts but not teachings of one's opinions or interpretations. Teachings are not facts as facts are things that have occurred. Teachings are interpretations of an understanding. The apostles' instructions were inspired - man's teachings are not. In man's attempt to understand the teachings of the Bible he forms an interpretation based upon his intellectual ability, knowledge and ambition.

Paul warned the Ephesian elders, watchmen of the flock guarding against wolves [men teaching contrary to the inspired instructions] intent on the destruction of the flock, within the close knit community of believers would begin to draw people unto themselves not Christ and His Body of believers.

"Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. I know that after I leave, savage

10. Η ενότητα είναι στον Χριστό - η ταφή και η ανάστασή Του θανάτου.

T. ___ F. ___

Μάθημα 3

Ενότητα με Διαφορές Ερμηνείας

Επιστρέψτε στο 76 μ.Χ. και σκεφτείτε μια ευκαιρία διδασκαλίας που βιώσατε. Ξεκινήσατε μια 6μηνη Γραφική μελέτη. Εμφανίζονται πάνω από εκατό υποψήφιοι φοιτητές, οι περισσότεροι ήταν απλώς περιέργοι, αλλά 25 εγγράφηκαν στο μάθημα. Ήταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Πρέπει κάποιο από αυτά να αποκλειστεί από τη μελέτη για να γνωρίσει τον Θεό και το θέλημά Του;

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Κλέφτης | Απατεώνας |
| Δολοφόνος | Μιζέρη (άπληστος και φιλάνθρωπος) |
| Πόρνη | Βαθύστομος |
| Ψεύτης | Dead beat (οφείλει σε όλους) |
| Εθισμένος στα ναρκωτικά | Ανέντιμος εφοριακός |
| Μεθύστακας | Χώρισε και ξαναπαντρεύτηκε |
| Ομοφυλόφιλος | Ζουν μαζί αλλά όχι παντρεμένοι |
| Ρωμαίος στρατιώτης | Παγανιστής ιερέας |
| Κουτσομπολιό | Μάγος |
| Συκοφάντης | Βλάσφημος |
| βιαστές | Αθειστής |
| δουλέμπορος | Εβραίος |

Ως δάσκαλος τους ήξερες:

- Το μήνυμα του Ευαγγελίου που πρέπει να διδαχθεί
- Πράξη πρέπει να κάνει κανείς για να τους βάλει ο Θεός στον Χριστό και την Εκκλησία Του
- Τι σημαίνει να είσαι ενωμένος και αφοσιωμένος στον Χριστό

Στο τέλος της μελέτης όλοι είχαν παραδοθεί στον Χριστό και είχαν προστεθεί στο Σώμα Του. Είναι σε κοινωνία με τον Χριστό, ο ένας τον άλλον και τους άλλους Χριστιανούς; ΝΑΙ!

Μετά από μερικά χρόνια, ένας από τους φοιτητές ήθελε να ανανεώσει την υποτροφία, είχε εμπειρία κατά τη διάρκεια του έξι μηνών σπουδών και προγραμματίσει μια επανένωση. Σας ζήτησαν να μιλήσετε στη συγκέντρωση. Όπως θα περίμενε κανείς, κάποιοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Ο ένας είχε πεθάνει και ένας άλλος είχε θανατωθεί από τις ρωμαϊκές αρχές. Υπήρχε το θέμα της συντροφικότητας λόγω της διαφορετικής κατανόησης των θεμάτων που αναφέρονται παρακάτω.

VII. Ο ένας είχε επιστρέψει στον πρώην ομοφυλόφιλο τρόπο ζωής του

VIII. Ένας ανέφερε ότι είχε διδάξει τον αδερφό του που ήταν τόσο ανάπηρος που δεν πίστευαν ότι μπορούσε

wolves will come in among you [as if or pretending to be Christians] and will not spare the flock. Even from your own number [elders] men will arise and distort the truth [by teaching their interpretations] in order to draw away disciples after them. So be on your guard [stand your watch as a good sentinal]!” (Acts 20:28-31)

Paul also instructed Titus “For there are many who are insubordinate, empty talkers and deceivers, especially those of the circumcision party [Jews]. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain what they ought not to teach” (Titus 1:10-11).

Peter issued a warning to all Christians

“There were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They [spiritual wolves with their personal interpretations] will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them [probably the Gnostic belief that Jesus was not human but a phantom therefore nullifying His atoning sacrifice] — bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. In their greed these [desire or money, power and prestige] teachers will exploit you with stories they have made up [their own interpretations]” (2 Peter 2:1-3).

Questions

1. There will be false teachers who teach for personal gain.
T. ___ F. ___
2. Unity among Christians can be achieved on opinion and interpretation.
T. ___ F. ___
3. Some people teach for the money they can receive not from their conviction that Christ is the way unto eternal life.
T. ___ F. ___
4. Shepherds are to know the Word and to guard the flock of Christians against teachings of false teachers, “wolves”.
T. ___ F. ___
5. The apostles’ teachings are inspired but personal opinions and interpretations of their teachings are not.
T. ___ F. ___

Lesson 4

Methods used in Interpreting Scriptures.

Facts such as the death, burial and resurrection can be readily accepted but Christians need to know how to

να τον βυθίσουν, οπότε του έριξαν νερό λέγοντάς το βάπτισμα.

- IX. Δύο είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα άγια χέρια πρέπει να σηκώνονται προς τον Θεό όταν προσεύχονται.
- X. Ο ένας χώρισε τη γυναίκα του παρόλο που δεν είχε κάνει τίποτα για να σπάσει τη γαμήλια διαθήκη.
- XI. Κάποιος θεώρησε ότι δεν ήταν απαραίτητο να συναθροιστεί με το Σώμα του Χριστού λόγω της πιθανότητας διωγμού.
- XII. Πολλές συνελεύσεις έλαβαν το Δείπνο του Κυρίου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας εκτός από τις Κυριακές.

Είναι όλοι ακόμη ενωμένοι στον Χριστό και στην κοινωνία τους μεταξύ τους; Είναι κάποια από τις ενέργειές τους που βασίζονται σε προσωπικές ερμηνείες δεσμευτικές για τους άλλους στο Σώμα του Χριστού ή είναι απλώς μια διαφορετικότητα απόψεων; Πώς μπορεί μια τόσο διαφορετική ομάδα να παραμείνει ενωμένη.

Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί σε γεγονότα αλλά όχι σε διδασκαλίες των απόψεων ή ερμηνειών κάποιου. Οι διδασκαλίες δεν είναι γεγονότα καθώς τα γεγονότα είναι πράγματα που έχουν συμβεί. Οι διδασκαλίες είναι ερμηνείες μιας κατανόησης. Οι οδηγίες των αποστόλων ήταν εμπνευσμένες - οι διδασκαλίες του ανθρώπου δεν είναι. Στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τις διδασκαλίες της Βίβλου, διαμορφώνει μια ερμηνεία βασισμένη στη διανοητική του ικανότητα, τη γνώση και τη φιλοδοξία του.

Ο Παύλος προειδοποίησε τους Εφέσιους πρεσβυτέρους, φρουρούς του ποιμνίου που προστατεύουν από λύκους [άνθρωποι που διδάσκουν αντίθετα με τις θεόπνευστες οδηγίες] που είχαν σκοπό την καταστροφή του ποιμνίου, μέσα στη στενή κοινότητα των πιστών θα άρχιζαν να προσελκύουν τους ανθρώπους προς τον εαυτό τους και όχι τον Χριστό και το Σώμα Του πιστούς.

«Γίνετε ποιμένες της εκκλησίας του Θεού, την οποία αγόρασε με το αίμα του. Ξέρω ότι αφού φύγω, θα έρθουν άγριοι λύκοι ανάμεσά σας [σαν ή προσποιούμενοι τους Χριστιανούς] και δεν θα γλυτώσουν το κοπάδι. Ακόμη και από τον δικό σας αριθμό [πρεσβύτεροι] θα προκύψουν άντρες και θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια [διδάσκοντας τις ερμηνείες τους] για να τραβήξουν πίσω τους μαθητές. Γι' αυτό, να είστε σε επιφυλακή [να βάλετε το ρολόι σας ως καλό ρητό]!». (Πράξεις 20:28-31)

Ο Παύλος έδωσε επίσης οδηγίες στον Τίτο «Διότι υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι, άδαιοι ομιλητές και απατεώνες, ιδιαίτερα εκείνοι του κόμματος της

properly interpret scripture regarding beliefs, practices and procedures. The following are some methods used:

Specificity [a command]

Any action specified excludes all other action.

Silence

When the Bible is silent about a subject it neither requires nor prohibits an action. Therefore, it allows one to make all reasonable and responsible interpretations and inferences, which vary by one's knowledge and intellectual abilities. Thus, different opinion may exist among those in Christ even within the same congregation. However, one's opinion must not be forced upon another. They must remain his private interpretations.

Necessary Inference

An inference requires judgment. A necessary inference establishes an interpretation of a practice or procedure equivalent to a command of Christ and requires Christians everywhere and at all times to comply. The question then becomes who is authorized to decide for others what inference is necessary.

Inferences

An inference is one's personal interpretation conclusion about a teaching not a commanded.

Expediency

Procedures or practices not explicitly enjoined or prohibited by the biblical text are considered permissible in the execution of some clear biblical command.

Example

Examples in the Bible show actions of an individual or an assembly of Christians generally confined to one location rather than universal practice. Some examples were contrary to a specific inspired teaching.

Christians should use the following procedure to interpret the scriptures not quarrelling over word meanings:

- a. Examine all scripture relating to the procedure or practice.
- b. Determine if the belief, procedure or practice is **specified**? If so, then all other belief, procedure or practice relating to it is excluded. For instance, God specified the type of wood to be used in the construction of the ark. So, all other wood was excluded. God was not silent. He was specific.
- c. If nothing is mentioned about the subject [**Bible is silent**] then reasonable and responsible options are available. For instance, Paul could choose to sail, walk or ride to Macedonia. He chose to sail.
- d. Analyze examples to determine if they agree with or explain something specified.
 - i. If it does, it is not the example that **must** be followed but the command.

περιτομής [Εβραίοι]. Πρέπει να φимωθούν, γιατί αναστατώνουν ολόκληρες οικογένειες διδάσκοντας για επαίσχυντο κέρδος αυτό που δεν πρέπει να διδάσκουν» (Τίτος 1:10-11).

Ο Πέτρος προειδοποίησε όλους τους Χριστιανούς «Υπήρχαν και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στον λαό, όπως θα υπάρχουν ψεύτικοι δάσκαλοι ανάμεσά σας. Αυτοί [οι πνευματικοί λύκοι με τις προσωπικές τους ερμηνείες] θα εισαγάγουν κρυφά καταστροφικές αιρέσεις, αρνούμενοι ακόμη και τον κυρίαρχο Κύριο που τους αγόρασε [πιθανώς τη Γνωστική πεποίθηση ότι ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος αλλά ένα φάντασμα που επομένως ακυρώνει την εξιλεωτική θυσία Του] — φέρνοντας ταχεία καταστροφή στον εαυτό τους. Πολλοί θα ακολουθήσουν τους επαίσχυντους δρόμους τους και θα δυσφημήσουν τον δρόμο της αλήθειας. Στην απληστία τους αυτοί οι δάσκαλοι [επιθυμία ή χρέμα, δύναμη και κύρος] θα σας εκμεταλλευτούν με ιστορίες που έχουν φτιάξει [τις δικές τους ερμηνείες]» (2 Πέτρου 2:1-3).

Ερωτήσεις

6. Θα υπάρξουν ψεύτικοι δάσκαλοι που διδάσκουν για προσωπικό όφελος.
T. ___ F. ___
7. Η ενότητα μεταξύ των Χριστιανών μπορεί να επιτευχθεί στη γνώμη και την ερμηνεία.
T. ___ F. ___
8. Μερικοί άνθρωποι διδάσκουν για τα χρήματα που μπορούν να λάβουν όχι από την πεποίθησή τους ότι ο Χριστός είναι ο δρόμος προς την αιώνια ζωή.
T. ___ F. ___
9. Οι ποιμένες πρέπει να γνωρίζουν τον Λόγο και να φυλάνε το ποίμνιο των Χριστιανών από τις διδασκαλίες των ψευδοδιδασκάλων, των «λύκων».
T. ___ F. ___
10. Οι διδασκαλίες των αποστόλων είναι εμπνευσμένες, αλλά οι προσωπικές απόψεις και ερμηνείες των διδασκαλιών τους δεν είναι.
T. ___ F. ___

Μάθημα 4

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην Ερμηνεία των Γραφών.

Γεγονότα όπως ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση μπορούν να γίνουν εύκολα αποδεκτά, αλλά οι Χριστιανοί πρέπει να γνωρίζουν πώς να ερμηνεύουν σωστά τη γραφή σχετικά με τις πεποιθήσεις, τις πρακτικές και τις διαδικασίες. Ακολουθούν ορισμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται:

Ιδιαιτερότητα[μια εντολή]

ii. If it does not relate to or explain a command, individuals or congregations have an option whether to follow or refrain from following the example. For instance, assembling on Solomon's colonnade.

e. Christians must not quarrel over words and their interpretations.

f. With an understanding of methods used to interpret scripture one can answer the questions about fellowship of the class of 76. For instance, the English word visit when the King James Bible was translated meant -go to someone to determine if they were in need. If so, take care of their needs. It is not today's meaning of having someone over for a meal and fellowship.

Conclusion

If something is specified, then all Christians everywhere, at all times and in various cultures and societies must comply. God has spoken. Man must obey. If something is not specified then reasonable and responsible judgments are allowed but not binding upon others.

Questions

1. Bible silence on a teaching neither requires nor prohibits an action.
T. ___ F. ___
2. Expediency is an unrequired practice used to accomplish a clear biblical command.
T. ___ F. ___
3. All New Testament examples must to be followed.
T. ___ F. ___
4. Something specified is required of Christians in all cultures and societies at all time.
T. ___ F. ___
5. Something not specified allows private interpretations with reasonable and responsible judgments that do not contradict other biblical teachings.
T. ___ F. ___

Lesson 5

The Gospel

When one refers to the Gospel to what is he referring?

- a. The four Gospels - Matthew, Mark, Luke and John
- b. The entire New Testament
- c. The Bible both Old and New Testaments

The gospel is the Good News that God came to earth in a body of flesh the same as that of man, offered His sinless life as the only acceptable sacrifice to the Father for the forgiveness of man's sins. Thus, the **Gospel was and is Jesus' life, death, burial, resurrection and ascension - the atoning sacrifice – a verifiable historical fact.**

Οποιαδήποτε ενέργεια προσδιορίζεται αποκλείει όλες τις άλλες ενέργειες.

Σιωπή

Όταν η Βίβλος σιωπά για ένα θέμα, ούτε απαιτεί ούτε απαγορεύει μια ενέργεια. Επομένως, επιτρέπει σε κάποιον να κάνει όλες τις εύλογες και υπεύθυνες ερμηνείες και συμπεράσματα, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τις γνώσεις και τις διανοητικές του ικανότητες. Έτσι, μπορεί να υπάρχει διαφορετική γνώμη μεταξύ των εν Χριστώ ακόμη και εντός της ίδιας εκκλησίας. Ωστόσο, η γνώμη κάποιου δεν πρέπει να επιβάλλεται σε άλλον. Πρέπει να παραμείνουν οι ιδιωτικές του ερμηνείες.

Απαραίτητο συμπέρασμα

Το συμπέρασμα απαιτεί κρίση. Ένα απαραίτητο συμπέρασμα καθιερώνει μια ερμηνεία μιας πρακτικής ή μιας διαδικασίας ισοδύναμης με μια εντολή του Χριστού και απαιτεί από τους Χριστιανούς παντού και ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται. Στη συνέχεια, τίθεται το ερώτημα ποιος είναι εξουσιοδοτημένος να αποφασίσει για άλλους ποιο συμπέρασμα είναι απαραίτητο.

Συμπεράσματα

Το συμπέρασμα είναι το προσωπικό ερμηνευτικό συμπέρασμα ενός ατόμου σχετικά με μια διδασκαλία και όχι μια εντολή.

Σκοπιμότητα

Διαδικασίες ή πρακτικές που δεν επιτάσσονται ή απαγορεύονται ρητά από το βιβλικό κείμενο θεωρούνται επιτρεπτές κατά την εκτέλεση κάποιας ξεκάθαρης βιβλικής εντολής.

Παράδειγμα

Παραδείγματα στη Βίβλο δείχνουν ενέργειες ενός ατόμου ή μιας συνέλευσης Χριστιανών που γενικά περιορίζονται σε μια τοποθεσία και όχι σε καθολική πρακτική. Μερικά παραδείγματα ήταν αντίθετα με μια συγκεκριμένη εμπνευσμένη διδασκαλία.

Οι Χριστιανοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη διαδικασία για να ερμηνεύσουν τις γραφές που δεν διαφωνούν για τις έννοιες των λέξεων:

- g. Εξετάστε όλα τα εδάφια που σχετίζονται με τη διαδικασία ή την πρακτική.
- h. Προσδιορίστε εάν προσδιορίζεται η πεποίθηση, η διαδικασία ή η πρακτική; Εάν ναι, τότε κάθε άλλη πεποίθηση, διαδικασία ή πρακτική που σχετίζεται με αυτό αποκλείεται. Για παράδειγμα, ο Θεός όρισε το είδος του ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της κιβωτού. Έτσι, όλα τα άλλα ξύλα αποκλείστηκαν. Ο Θεός δεν σώπασε. Ήταν συγκεκριμένος.
- i. Εάν δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά με το θέμα [η Βίβλος είναι σιωπηλή] τότε υπάρχουν λογικές και υπεύθυνες επιλογές. Για παράδειγμα, ο Παύλος

The **gospel is not** a theory, a doctrine, a system of moral or spiritual philosophy, not even **the theory** of faith, repentance, baptism, remission of sins, adoption, the Holy Spirit, and eternal life.

The **gospel** then **is the good news** Jesus expected His apostles to teach when He told them to “Go into all the world and preach [proclaim] the gospel” (Mark 16:16). It is what Paul preached when he preached ‘Christ crucified’ (1 Corinthians 1).

The Church Christ established on earth is essentially, intentionally and constitutionally one; consisting of all those in every place that profess their faith in Christ, and obedience to him in all things by **repentance** and **obedience of the gospel**.

Christians of every generation by constant study grow and mature in their knowledge and understanding of God’s will results in the abandoning some earlier interpretations, misunderstandings and beliefs they have been previously been taught.

Doctrines, creeds, dogmas and interpretations all prevent unity since unity is achievable on Christ’s death, burial and resurrection not beliefs and teachings.

Questions

1. The gospel is
 - a. ___ Jesus’ and apostles’ teachings
 - b. ___ Jesus’ direct commands and promises
 - c. ___ Jesus died, was buried and raised from the grave
2. Faith, repentance and obedience of the gospel allows God to put one into Christ.
T. ___ F. ___
3. The church Christ established on earth is an organism, a body of people not an organization or building.
T. ___ F. ___
4. Christians by constant study will grow and mature in their knowledge and understanding of the will of God which results in their abandoning previous teachings, opinions, interpretations and misunderstandings.
T. ___ F. ___
5. Opinions and interpretations forced upon others causes divisions and prevents unity.
T. ___ F. ___

Lesson 6

Doctrine / Teachings

Paul stated in 1 Timothy 6:2b-4 “Teach and urge these things. If anyone teaches a different doctrine [teaching] and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing.” Thus, the apostles’ proclaimed the Good News [salvation] **and** how to grow into the likeness of God by living sacrificial lives.

μπορούσε να επιλέξει να πλεύσει, να περπατήσει ή να ιππεύσει στη Μακεδονία. Επέλεξε να πλεύσει.

- j. Αναλύστε παραδείγματα για να προσδιορίσετε εάν συμφωνούν ή εξηγούν κάτι που καθορίζεται.
 - i. Εάν το κάνει, δεν είναι το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί αλλά η εντολή.
 - ii. Εάν δεν σχετίζεται ή δεν εξηγεί μια εντολή, τα άτομα ή οι εκκλησίες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν ή να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα. Για παράδειγμα, συναρμολόγηση στην κιονοστοιχία του Σολομώντα.
- k. Οι χριστιανοί δεν πρέπει να μαλώνουν για τις λέξεις και τις ερμηνείες τους.
 - l. Με την κατανόηση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία της γραφής μπορεί κανείς να απαντήσει στις ερωτήσεις σχετικά με τη συντροφιά της τάξης των 76. Για παράδειγμα, η αγγλική λέξη επίσκεψη όταν μεταφράστηκε η Βίβλος του Βασιλιά Τζέιμς σήμαινε -πηγαίνετε σε κάποιον για να προσδιορίσετε αν είχε ανάγκη. Αν ναι, φροντίστε τις ανάγκες τους. Δεν είναι σημερινό νόημα να έχεις κάποιον για φαγητό και συντροφιά.

συμπέρασμα

Αν κάτι διευκρινίζεται, τότε όλοι οι Χριστιανοί παντού, ανά πάσα στιγμή και σε διάφορους πολιτισμούς και κοινωνίες πρέπει να συμμορφώνονται. Ο Θεός μίλησε. Ο άνθρωπος πρέπει να υπακούει. Εάν κάτι δεν διευκρινίζεται, τότε επιτρέπονται λογικές και υπεύθυνες κρίσεις αλλά όχι δεσμευτικές για τους άλλους.

Ερωτήσεις

6. Η σιωπή της Βίβλου για μια διδασκαλία δεν απαιτεί ούτε απαγορεύει μια ενέργεια.
T. ___ F. ___
7. Η σκοπιμότητα είναι μια μη απαραίτητη πρακτική που χρησιμοποιείται για την επίτευξη μιας ξεκάθαρης βιβλικής εντολής.
T. ___ F. ___
8. Όλα τα παραδείγματα της Καινής Διαθήκης πρέπει να ακολουθούνται.
T. ___ F. ___
9. Κάτι καθορισμένο απαιτείται από τους Χριστιανούς σε όλους τους πολιτισμούς και τις κοινωνίες ανά πάσα στιγμή.
T. ___ F. ___
10. Κάτι που δεν προσδιορίζεται επιτρέπει ιδιωτικές ερμηνείες με λογικές και υπεύθυνες κρίσεις που δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλες βιβλικές διδασκαλίες.
T. ___ F. ___

Their teachings (doctrines) explain how Christians are to live acceptable to God.

Sound Doctrine - teaching leading to godliness

“He [sentinels, watchmen, elders, overseers] must **hold firmly** to the trustworthy message [the Gospel of Christ] as it has been taught, so that he can **encourage** others [**able to give instruction**] by sound doctrine [faithful and true teachings of the God’s message] and refute those who oppose it.” (Titus 1:9)

Titus 2:1-10 – “You, Titus, must **teach** what is in accord with **sound doctrine.**” [Paul then lists what Titus must teach.

Teach - the older men to be

- Temperate, sober-minded
- Worthy of respect, dignified, reverent
- Self-controlled, temperate
- Sound in faith and love
- Endurance, patience

Teach - the older women to

- Be reverent in the way they live - reverent in behavior
- Not to be slanderers, gossipers
- Not to be addicted to much wine - slaves to much wine
- Teach what is good.
- Train the younger women to:
 - love their husbands and children
 - be self-controlled and pure, discreet, chaste
 - be busy - working at home
 - be kind, good
 - be respectful to their husbands -that no one will malign the word. [Don’t knowingly do things he disapproves of.]

Encourage the young men to

- be self-controlled, sober-minded
- be a model, set an example, of good works, and in your teaching show integrity, dignity, seriousness
- sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us.

Teach slaves to

- be subject to their masters in everything
- try to please them
- not talk back to them
- not steal - pilfer from them
- be fully trusted so the teaching about our Savior is attractive.

Paul instructed Timothy “Let all who are under a yoke as slaves regard their own masters as worthy of all honor, so

Μάθημα 5

To Ευαγγέλιο

Όταν κάποιος αναφέρεται στο Ευαγγέλιο σε τι αναφέρεται;

- Τα τέσσερα Ευαγγέλια - Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης
- Ολόκληρη η Καινή Διαθήκη
- Η Βίβλος και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη

Το ευαγγέλιο είναι η Καλή είδηση ότι ο Θεός ήρθε στη γη με σώμα από σάρκα ίδιο με αυτό του ανθρώπου, πρόσφερε την αναμάρτητη ζωή Του ως τη μόνη αποδεκτή θυσία στον Πατέρα για τη άφεση των αμαρτιών του ανθρώπου. Έτσι, το Ευαγγέλιο ήταν και είναι η ζωή, ο θάνατος, η ταφή, η ανάσταση και η ανάληψη του Ιησού -η εξιλεωτική θυσία- ένα επαληθεύσιμο ιστορικό γεγονός.

Το ευαγγέλιο δεν είναι μια θεωρία, ένα δόγμα, ένα σύστημα ηθικής ή πνευματικής φιλοσοφίας, ούτε καν η θεωρία της πίστης, της μετάνοιας, του βαπτίσματος, της άφεσης αμαρτιών, της υιοθεσίας, του Αγίου Πνεύματος και της αιώνιας ζωής.

Το ευαγγέλιο λοιπόν είναι τα καλά νέα που ο Ιησούς περίμενε να διδάξουν οι απόστολοί Του όταν τους είπε «Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε [κηρύξτε] το ευαγγέλιο» (Μάρκος 16:16). Είναι αυτό που κήρυξε ο Παύλος όταν κήρυξε «Χριστός σταυρώθηκε» (Α' Κορινθίους 1).

Η Εκκλησία που ιδρύθηκε ο Χριστός στη γη είναι ουσιαστικά, σκόπιμα και συνταγματικά μία. που αποτελείται από όλους εκείνους σε κάθε τόπο που ομολογούν την πίστη τους στον Χριστό και την υπακοή σε αυτόν σε όλα με μετάνοια και υπακοή στο ευαγγέλιο.

Οι Χριστιανοί κάθε γενιάς με συνεχή μελέτη μεγαλώνουν και ωριμάζουν στη γνώση και την κατανόησή τους για το θέλημα του Θεού έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη κάποιων προηγούμενων ερμηνειών, παρεξηγήσεων και πεποιθήσεων που είχαν προηγουμένως διδαχθεί.

Τα δόγματα, τα δόγματα, τα δόγματα και οι ερμηνείες εμποδίζουν την ενότητα, αφού η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί με τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Χριστού και όχι με πεποιθήσεις και διδασκαλίες.

Ερωτήσεις

- Το ευαγγέλιο είναι
 - ___ Οι διδασκαλίες του Ιησού και των αποστόλων
 - ___ Οι άμεσες εντολές και υποσχέσεις του Ιησού
 - ___ Ο Ιησούς πέθανε, τάφηκε και αναστήθηκε από τον τάφο
- Η πίστη, η μετάνοια και η υπακοή στο Ευαγγέλιο επιτρέπουν στον Θεό να βάλει έναν στον Χριστό.
T. ___ F. ___

that the name of God and the teaching may not be reviled. Those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers; rather they must serve all the better since those who benefit by their good service are believers and beloved. Teach and urge these things.” (1 Timothy 6:1-3)

Christian actions must display God’s nature so that the name of God will not be reviled. This principle applies to relationships with employers and others in authority.

Unsound Doctrine (teaching leading to unrighteousness)

“Anyone who **teaches something different** [from what Paul discussed in earlier chapters] is arrogant [I have all the right answers. You must agree with me] and lacks understanding. Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words. This stirs up arguments ending in jealousy, division, slander, and evil suspicions. These people always cause trouble. Their minds are corrupt, and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy. Some people may contradict our teaching, but these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life.” (1 Timothy 6:3-5)

1 Timothy 1:8-11 Paul lists things contrary to sound teachings “Now we know that the law is good, if one uses it lawfully [properly] understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane [irreligious, irreverent], for those who strike [Greek word *patroloas* kill] their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted.”

2 Peter 2:1- “But false prophets arose among the people, just as there will be false teachers among you. These **false teachers** will infiltrate your midst [your circle of associates, your fellowship] with destructive heresies, [self-chosen interpretation binding upon others not emanating from God] resulting in a party or sect even to the point of denying the Master who bought them.”

Romans 1:18-21...28-32 – “The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world God's invisible qualities — his eternal power and divine nature — have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. ... Furthermore, since they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God [see fit to acknowledge God], he gave them over to a depraved mind (debased), to do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil,

8. Η εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός στη γη είναι ένας οργανισμός, ένα σώμα ανθρώπων όχι μια οργάνωση ή κτίριο.

T. ___ F. ___

9. Οι Χριστιανοί με τη συνεχή μελέτη θα αυξηθούν και θα ωριμάσουν στη γνώση και την κατανόησή τους για το θέλημα του Θεού που έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των προηγούμενων διδασκαλιών, απόψεων, ερμηνειών και παρεξηγήσεων.

T. ___ F. ___

10. Οι απόψεις και οι ερμηνείες που επιβάλλονται στους άλλους προκαλούν διχασμούς και εμποδίζουν την ενότητα.

T. ___ F. ___

Μάθημα 6

Δόγμα / Διδασκαλίες

Ο Παύλος δήλωσε στο 1 Τιμόθεο 6:2β-4 “Διδάξτε και προτρέψτε αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος διδάσκει διαφορετικό δόγμα [διδασκαλία] και δεν συμφωνεί με τα υγιή λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, διογκώνεται από έπαρση και δεν καταλαβαίνει τίποτα». Έτσι, οι απόστολοι διακήρυξαν τα Καλά Νέα [τη σωτηρία] και πώς να μεγαλώσουμε στην ομοίωση του Θεού ζώντας θυσιαστικές ζωές. Οι διδασκαλίες τους (δόγματα) εξηγούν πώς οι Χριστιανοί πρέπει να ζουν αποδοκτοί από τον Θεό. Σωστό Δόγμα - διδασκαλία που οδηγεί στην ευσέβεια

«Αυτός [οι φρουροί, οι φρουροί, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι] πρέπει να τηρούν σταθερά το αξιόπιστο μήνυμα [το Ευαγγέλιο του Χριστού] όπως έχει διδαχθεί, ώστε να μπορεί να ενθαρρύνει άλλους [ικανούς να δίνουν οδηγίες] με υγιή διδασκαλία [πιστές και αληθινές διδασκαλίες του μηνύματος του Θεού] και αντικρούστε αυτούς που αντιτίθενται σε αυτό». (Τίτος 1:9)

Τίτος 2:1-10 – «Εσύ, Τίτε, πρέπει να διδάσκεις ό,τι είναι σύμφωνο με τη σωστή διδασκαλία». [Ο Παύλος στη συνέχεια απαριθμεί τι πρέπει να διδάξει ο Τίτος.

Διδάξτε - οι μεγαλύτεροι άνδρες να είναι

- Έγκυρος, νηφάλιος
- Άξιος σεβασμού, αξιοπρεπής, ευλαβής
- Αυτοελεγχόμενος, εγκρατής
- Ακούγεται στην πίστη και την αγάπη
- Αντοχή, υπομονή

Διδάξτε - οι μεγαλύτερες γυναίκες να

- Να είστε ευλαβείς στον τρόπο που ζουν - ευλαβείς στη συμπεριφορά
- Να μην είμαστε συκοφάντες, κουτσομπόληδες

greed and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant and boastful; they invent ways of doing evil; they disobey their parents; they are senseless, faithless, heartless, ruthless. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue [practice] to do these very things but also approve of those who practice them."

Questions

1. The gospel is about salvation whereas sound teaching is about how to live acceptably before God.

T. ___ F. ___

2. Those who teach that their opinions and interpretations must be followed to be in fellowship stir up arguments that result in division.

T. ___ F. ___

3. The unholy and profane, irreligious, irreverent, those who strike their fathers and mothers, murderers, sexually immoral, those who practice homosexuality, enslavers, liars and perjurers are actions contrary to sound teaching.

T. ___ F. ___

4. False teachers including church shepherds, elders, sentinels are those who teach things that do not emanate from God.

T. ___ F. ___

5. God's wrath is upon those who are full of envy, strife, deceit and malice.

T. ___ F. ___

Lesson 7

Difference in Gospel and Doctrine

The teachings of Christ and His apostles are not the gospel but an inspired explanation of the Gospel and how those in Christ are to live, grow and mature into God's nature, His likeness. Their teachings are not things that happened, which are facts, but inspired statements that can be discussed and interpreted with conclusions and inferences which may vary by one's knowledge and intellect. Individual interpretations are private and not binding upon others.

Perhaps the following example will help clarify the difference between fact and opinion.

Two vehicles collide at an intersection. There were two witnesses one behind each vehicle. Witness A, behind vehicle A, said the light was green therefore vehicle B ran the traffic light. Witness B, behind vehicle B, said the light was green therefore vehicle A ran the traffic light.

What are the facts and interpretations or inferences?

Facts

- Να μην είσαι εθισμένος στο πολύ κρασί - σκλάβοι στο πολύ κρασί
- Διδάξτε τι είναι καλό.
- Εκπαιδεύστε τις νεότερες γυναίκες να:
 - αγαπούν τους συζύγους και τα παιδιά τους
 - να είσαι αυτοέλεγχος και αγνός, διακριτικός, να κυνηγάς
 - να είσαι απασχολημένος - δουλεύοντας στο σπίτι
 - να είσαι ευγενικός, καλός
 - να σέβονται τους συζύγους τους - ότι κανείς δεν θα κακολογήσει τη λέξη. [Μην κάνετε συνειδητά πράγματα που αποδοκιμάζει.]

Ενθαρρύνετε τους νεαρούς άνδρες να

- να είσαι αυτοέλεγχος, νηφάλιος
- γίνε πρότυπο, δώσε παράδειγμα, καλών έργων και στη διδασκαλία σου δείξε ακεραιότητα, αξιοπρέπεια, σοβαρότητα
- λογικός λόγος που δεν μπορεί να καταδικαστεί, για να ντροπιαστεί ο αντίπαλος, χωρίς να πει τίποτα κακό για εμάς.

Διδάξτε τους σκλάβους να

- υπόκεινται σε όλα τα αφεντικά τους
- προσπαθήστε να τους ευχαριστήσετε
- μην τους μιλάς πίσω
- να μην τους κλέψει - κλέφτης
- να έχετε πλήρη εμπιστοσύνη, ώστε η διδασκαλία για τον Σωτήρα μας να είναι ελκυστική.

Ο Παύλος έδωσε οδηγίες στον Τιμόθεο «Όλοι όσοι είναι δούλοι κάτω από ζυγό ας θεωρούν τους κυρίους τους άξιους κάθε τιμής, για να μην υβριστεί το όνομα του Θεού και η διδασκαλία. Όσοι έχουν πιστούς κυρίους δεν πρέπει να είναι ασεβείς με το σκεπτικό ότι είναι αδέρφια. Μάλλον πρέπει να υπηρετούν το καλύτερο, αφού αυτοί που ωφελούνται από την καλή τους υπηρεσία είναι πιστοί και αγαπημένοι. Διδάξτε και προτρέψτε αυτά τα πράγματα». (1 Τιμόθεο 6:1-3)

Οι χριστιανικές ενέργειες πρέπει να δείχνουν τη φύση του Θεού, έτσι ώστε το όνομα του Θεού να μην υβριστεί. Αυτή η αρχή ισχύει για τις σχέσεις με τους εργοδότες και άλλους που έχουν την εξουσία.

Αβάσιμο Δόγμα (διδασκαλία που οδηγεί στην αδικία)

«Όποιος διδάσκει κάτι διαφορετικό [από αυτό που ο Παύλος εξέτασε σε προηγούμενα κεφάλαια] είναι αλαζονικός [έχω όλες τις σωστές απαντήσεις. Πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου] και δεν έχει κατανόηση. Ένα τέτοιο άτομο έχει μια ανθυγιεινή επιθυμία να διαφωνήσει για το νόημα των λέξεων. Αυτό προκαλεί λογομαχίες που καταλήγουν σε ζήλια, διχασμό, συκοφαντία και κακές υποψίες. Αυτοί οι άνθρωποι πάντα προκαλούν

1. There were two vehicles
2. There was an accident
3. There were two witnesses
4. There was a traffic light

Interpretations and Inferences

1. Witness A believed the light to be green for vehicle A and inferred the traffic light must have been red for vehicle B.
2. Witness B believed the light to be green for vehicle B and inferred the traffic light must have been red for vehicle A.

By concluding their belief and inference was right and then demanding that there is no other possible conclusion, their interpretation and inference became their necessary inference.

Conclusion

1. There is no dispute about the four facts.
2. Possibilities about their statements and inferences.
 - a. One is wrong and the other is right.
 - b. Both are correct - the traffic light was green on both sides.
 - c. Neither one is correct. The light was not functioning.

Observe and consider Revelation 21:8 “But for the fearful, and unbelieving, and abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part *shall be* in the lake that burneth with fire and brimstone; which is the second death.” This emphatic statement appears to leave no room for interpretation. But

1. Who is the liar? One with an un-repented lie **or** one who makes it a practice of lying?
2. Who is a murderer? One who kills another **or** one who practices killing within his heart?
3. Who are the fornicators? One who has had a sexual relations with someone other than his or her spouse **or** one who practices fornication?

The interpretation of liar, murder and fornicator does not alter the emphatic statement of Revelation 21. But anyone who demands that everyone follow his interpretation of who are the liars, murders and fornicators is divisive. Romans 1:32 “although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue [Greek *prássonτες* Strong's meaning practices continually] to do these very things but also approve of those who practice them.”

God knows the heart and will judge justly regardless of man's opinions. Man cannot decide who is in fellowship with God and His Children based upon his personal opinion and interpretation. Man can judge another's actions but, God determines those in fellowship with Him.

προβλήματα. Το μυαλό τους είναι διεφθαρμένο και έχουν γυρίσει την πλάτη στην αλήθεια. Για αυτούς, η επίδειξη ευσέβειας είναι απλώς ένας τρόπος να γίνουν πλούσιοι. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αντικρούουν τη διδασκαλία μας, αλλά αυτές είναι οι υγιεινές διδασκαλίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτές οι διδασκαλίες προάγουν μια ευσεβή ζωή». (1 Τιμόθεο 6:3-5)

1 Τιμόθεο 1:8-11 Ο Παύλος απαριθμεί πράγματα αντίθετα με τις ορθές διδασκαλίες «Τώρα γνωρίζουμε ότι ο νόμος είναι καλός, αν κάποιος τον χρησιμοποιήσει νόμιμα [σωστά] κατανοώντας αυτό, ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για τους δίκαιους αλλά για τους άνομους και ανυπάκουοι, για τους ασεβείς και τους αμαρτωλούς, για τους ανίερους και βέβηλους [άθρησκους, ασεβείς], για αυτούς που χτυπούν [πατρολόα σκοτώνουν] τους πατέρες και τις μητέρες τους, για δολοφόνους, τους σεξουαλικά ανήθικους, άνδρες που κάνουν ομοφυλοφιλία, σκλάβους, ψεύτες, ψευδορκιστές και οτιδήποτε άλλο είναι αντίθετο με το ορθό δόγμα, σύμφωνα με το ένδοξο ευαγγέλιο του μακαριστού Θεού που μου έχει εμπιστευτεί».

2 Πέτρου 2:1- «Αλλά αναδείχθηκαν ψευδοπροφήτες ανάμεσα στο λαό, όπως θα υπάρχουν ψεύτικοι δάσκαλοι ανάμεσά σας. Αυτοί οι ψεύτικοι δάσκαλοι θα διεισδύσουν στο μέσο σας [του κύκλου των συνεργατών σας, της συναναστροφής σας] με καταστροφικές αιρέσεις, [αυτοεπιλεγμένη ερμηνεία που δεσμεύει άλλους που δεν προέρχονται από τον Θεό] με αποτέλεσμα ένα κόμμα ή αίρεση ακόμη και στο σημείο να αρνηθεί τον Δάσκαλο που τα αγόρασε.»

Ρωμαίους 1:18-21...28-32 – «Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό ενάντια σε όλη την ασέβεια και την κακία των ανθρώπων που καταστέλλουν την αλήθεια με την κακία τους, αφού ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό για τον Θεό είναι σαφές σε αυτούς, γιατί Ο Θεός τους το έχει ξεκαθαρίσει. Διότι από τη δημιουργία του κόσμου, οι αόρατες ιδιότητες του Θεού - η αιώνια δύναμη και η θεϊκή φύση του - έχουν φανεί ξεκάθαρα, κατανοητά από όσα έγιναν, έτσι ώστε οι άνθρωποι να είναι χωρίς δικαιολογία. ... Επιπλέον, εφόσον δεν θεώρησαν ότι άξιζε τον κόπο να διατηρήσουν τη γνώση του Θεού [βλέπε κατάλληλο να αναγνωρίσουν τον Θεό], τους παρέδωσε σε ένα διεφθαρμένο μυαλό (εξευτελισμένο), για να κάνει αυτό που δεν έπρεπε να γίνει. Έχουν γεμίσει με κάθε είδους κακία, κακία, απληστία και εξαχρείωση. Είναι γεμάτοι φθόνο, φόνο, διαμάχες, δόλο και κακία. Είναι κουτσομπόληδες, συκοφάντες, θεοσεβείς, θρασείς, αλαζονικός και καυχησιάρης. εφευρίσκουν τρόπους να κάνουν το κακό. Δεν υπακούουν στους γονείς τους. είναι ανόητοι, άπιστοι, άκαρδοι, αδίστακτοι. Αν και γνωρίζουν το δίκαιο διάταγμα του Θεού ότι όσοι κάνουν τέτοια πράγματα αξίζουν το θάνατο, όχι μόνο συνεχίζουν να κάνουν αυτά ακριβώς τα πράγματα αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα ασκούν».

It is a most serious offence for anyone, especially one who is perceived to be a leader or authority figure to leave the impression that his opinion is not subject to challenge. Since the gospel is a fact, that is; Christ offered Himself as the atoning sacrifice and since the apostles' teachings are inspired truths, the distinction between the two will be clarified in the following five points.

1. The gospel message is a proclamation of the Gospel fact that one accepts or rejects. Thus, a belief in the one fact (Christ is Lord) and obedience to Him through repentance and to the one act (baptism in to Christ's death) is the basis of unity.
2. The teachings of the apostles are not facts, as the gospel is, but [inspired] interpretations and implications based upon the gospel.
3. The doctrine [teachings of the apostles] allows for debate and dialogue [discussion], for intellectual stimulation and the stretching of the mind. It matures those in Christ, but in such a way that each man develops according to his own uniqueness.
4. Differences regarding doctrine may at times place strain upon fellowship but it is a tragic error to suppose that unanimity of doctrine, teaching, is the basis of fellowship.
5. The New Testament scriptures cannot be the basis of unity. It is in them that Christ is revealed. The good news, the gospel, is the basis of unity. Adapted from Alexander Campbell

Questions

1. The crucifixion of Christ, Jesus' sin offering, is a verifiable fact.
T. ___ F. ___
2. The apostles' teachings are not things that happened, which are facts, but inspired statements that can be discussed and interpreted with conclusions and inferences.
T. ___ F. ___
3. The continued practice of sin results in eternal death.
T. ___ F. ___
4. The opinion of church leaders be they pastors, preachers, elders, priest or pope is not subject to challenge.
T. ___ F. ___
5. The gospel of Christ is Jesus' death, burial and resurrection, a fact that can be either accepted or rejected whereas the apostles' teachings are inspired interpretations that can be debated and discussed.
T. ___ F. ___

Ερωτήσεις

1. Το ευαγγέλιο αφορά τη σωτηρία, ενώ η ορθή διδασκαλία αφορά το πώς να ζεις αποδεκτά ενώπιον του Θεού.
T. ___ F. ___
2. Εκείνοι που διδάσκουν ότι οι απόψεις και οι ερμηνείες τους πρέπει να ακολουθούνται για να είναι σε συναναστροφή προκαλούν επιχειρήματα που καταλήγουν σε διχασμό.
T. ___ F. ___
3. Οι ανίεροι και βέβηλοι, οι άθρησκοι, οι ασεβείς, αυτοί που χτυπούν τους πατέρες και τις μητέρες τους, οι δολοφόνοι, οι σεξουαλικά ανήθικοι, αυτοί που ασκούν την ομοφυλοφιλία, οι σκλάβοι, οι ψεύτες και οι ψεύτες είναι πράξεις αντίθετες με τη σωστή διδασκαλία.
T. ___ F. ___
4. Ψεύτικοι δάσκαλοι, συμπεριλαμβανομένων ποιμένων εκκλησιών, πρεσβυτέρων, φρουρών είναι εκείνοι που διδάσκουν πράγματα που δεν προέρχονται από τον Θεό.
T. ___ F. ___
5. Η οργή του Θεού είναι πάνω σε αυτούς που είναι γεμάτοι φθόνο, διαμάχη απάτη και κακία.
T. ___ F. ___

Μάθημα 7

Διαφορά στο Ευαγγέλιο και στο Δόγμα

Οι διδασκαλίες του Χριστού και των αποστόλων Του δεν είναι το ευαγγέλιο αλλά μια εμπνευσμένη εξήγηση του Ευαγγελίου και του τρόπου με τον οποίο όσοι είναι εν Χριστώ πρέπει να ζουν, να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν στη φύση του Θεού, στην ομοίωση Του. Οι διδασκαλίες τους δεν είναι πράγματα που συνέβησαν, τα οποία είναι γεγονότα, αλλά εμπνευσμένες δηλώσεις που μπορούν να συζητηθούν και να ερμηνευθούν με συμπεράσματα και συμπεράσματα που μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γνώση και τη διάνοια κάποιου. Οι μεμονωμένες ερμηνείες είναι ιδιωτικές και δεν δεσμεύουν άλλους.

Ίσως το ακόλουθο παράδειγμα να βοηθήσει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ γεγονότος και γνώμης.

Δύο οχήματα συγκρούονται σε διασταύρωση. Υπήρχαν δύο μάρτυρες ένας πίσω από κάθε όχημα. Ο μάρτυρας Α, πίσω από το όχημα Α, είπε ότι το φως ήταν πράσινο, επομένως το όχημα Β έτρεξε το φανάρι. Ο μάρτυρας Β, πίσω από το όχημα Β, είπε ότι το φως ήταν πράσινο, επομένως το όχημα Α έτρεξε το φανάρι.

Ποια είναι τα γεγονότα και οι ερμηνείες ή τα συμπεράσματα;

Γεγονότα

Forbearance

There must be forbearance, tolerance, mercy, longsuffering and patience in doctrine (teaching) and opinion **but NOT the gospel** as the Gospel is the way unto salvation. The inspired apostles' doctrine is the way unto godly living as they proclaim the Good News to "all the world." Christians are to never cease evangelizing.

- Forbearance does not require one to surrender any truth.
- Private or personal opinions should be expressed openly for discussion but never made a test of fellowship.
- Unity is achievable only upon the basis of belief that Jesus is the Christ and obedience to His gospel - His death, burial and resurrection – by immersion into His death.
- Christians can differ about a lot of things and still be one.
- When one in Christ abandons Christ and ceases to trust in Him. He is no longer in fellowship with Christ.
- Demanding a personal opinion be made a test of fellowship causes strife and division.

In expressing their opinion(s) some Christians, whether unintentional or intentional, appear to cast doubts about the honesty and integrity of those with whom they differ. Statements such as 'my belief is straight from of the Bible' or 'the Bible states' implying the other person's opinion is not and indicates an attitude of superiority of knowledge and understanding. They consider their opinion as 'scriptural' and their brother's not. These statements leave the impression that their brother is ignorant, not spiritual or a false teacher. It is equivalent to 'speaking evil of'. This ought not to be. It does not display God's love. All in Christ are his servants and his priests to serve God. No one is more important than another because of intellect, knowledge, understanding or oratory ability. Love of brethren must prevail.

Questions

1. Forbearance does not require the surrender of any truth.
T. ___ F. ___
2. Personal opinions must never be a test of fellowship.
T. ___ F. ___
3. Unity can be achieved on the belief in fact that Jesus is the Christ and obedience to the one act of immersion.
T. ___ F. ___
4. Christians can have different opinions about many teachings, but not about Christ and His atoning sacrifice, and still be one in Christ.

5. Υπήρχαν δύο οχήματα
6. Εγινε ένα ατύχημα
7. Υπήρχαν δύο μάρτυρες
8. Υπήρχε ένα φανάρι

Ερμηνείες και Συμπεράσματα

3. Ο μάρτυρας Α πίστευε ότι το φως ήταν πράσινο για το όχημα Α και συμπέρανε ότι το φανάρι πρέπει να ήταν κόκκινο για το όχημα Β.
4. Ο μάρτυρας Β πίστευε ότι το φως ήταν πράσινο για το όχημα Β και συμπέρανε ότι το φανάρι πρέπει να ήταν κόκκινο για το όχημα Α.

Καταλήγοντας ότι η πεποίθησή τους και το συμπέρασμα ήταν σωστό και στη συνέχεια απαιτώντας να μην υπάρξει άλλο πιθανό συμπέρασμα, η ερμηνεία και το συμπέρασμά τους έγινε το απαραίτητο συμπέρασμα.

συμπέρασμα

3. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση για τα τέσσερα γεγονότα.
4. Δυνατότητες σχετικά με τις δηλώσεις και τα συμπεράσματά τους.
 - d. Το ένα είναι λάθος και το άλλο σωστό.
 - e. Και τα δύο είναι σωστά - το φανάρι ήταν πράσινο και από τις δύο πλευρές.
 - f. Κανένα από τα δύο δεν είναι σωστό. Το φως δεν λειτουργούσε.

Παρατηρήστε και σκεφτείτε το Αποκάλυψη 21:8 «Αλλά για τους φοβισμένους, και άπιστους, και αποτρόπαιους, και δολοφόνους, και πορνούς, και μάγους, και ειδωλολάτρες, και όλους τους ψεύτες, το μέρος τους θα είναι στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι. που είναι ο δεύτερος θάνατος». Αυτή η emphaticκή δήλωση φαίνεται να μην αφήνει περιθώρια ερμηνείας. Αλλά

4. Ποιος είναι ο ψεύτης; Ένας με ένα αμετανόητο ψέμα ή αυτός που το κάνει πρακτική του ψέματος;
5. Ποιος είναι δολοφόνος; Αυτός που σκοτώνει άλλον ή αυτός που ασκεί τη δολοφονία μέσα στην καρδιά του;
6. Ποιοι είναι οι πόρνοι; Αυτός που είχε σεξουαλικές σχέσεις με κάποιον άλλο εκτός από τη σύζυγό του ή κάποιος που κάνει πορνεία;

Η ερμηνεία του ψεύτη, του φόνου και του πόρνου δεν αλλάζει την emphaticκή δήλωση της Αποκάλυψης 21. Αλλά όποιος απαιτεί από όλους να ακολουθήσουν την ερμηνεία του για το ποιοι είναι οι ψεύτες, οι φόνοι και οι πόρνοι είναι διχαστικός. Ρωμαίους 1:32 «παρόλο που γνωρίζουν τη δίκαιη απόφαση του Θεού ότι όσοι κάνουν τέτοια πράγματα αξίζουν θάνατο, όχι μόνο συνεχίζουν [το ελληνικό νόημα του Στρονγκ ασκεί συνεχώς] να κάνουν

T. ___ F. ___

5. Expressing one's personal opinion that displays an attitude of your superiority and your brother's inferiority does not display God's love.

T. ___ F. ___

Lesson 9

In Christ and In Fellowship with One Another

"I delivered to you as of **first importance** what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures" (1 Corinthians 15:3-5). Note – to the Jews "according to the scripture" meant the Tanaka or Old Testament.

On Pentecost Day "those who received his word were baptized (immersed), and there were added that day about three thousand souls. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed [committed to Christ] were together and had all things in common." (Acts 2:41-44)

Those who repented of their rejection of Jesus as the Son of God, the Messiah, the Christ and were immersed into Christ's death were added to Christ's Body by God having been cleansed of their sins. Therefore, they were united with Christ and continued steadfastly in the apostles' teachings before any epistles had been written. The Apostles' doctrine, teachings, did not add anything to the facts of the Good News, Christ's death and resurrection. Their inspired teachings were in both general and specific terms. Thus, the apostles' teachings taught Christians how to live for Christ, grow and mature into the likeness of God; e.g., love, merciful, patient, kind, truthful, just and others. "...He reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and without blemish [sins were removed] and unrepensible before him: **IF** so be that ye continue in the faith, grounded and stedfast, and not moved away from the hope of the gospel." (Colossians 1:22-23)

"Do you not know that all of us who have been baptized **into** [union with] Christ Jesus were baptized **into** his death? **We were buried therefore with him by baptism into death**, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if **we have been united with him in a death** like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his." (Romans 6:3-5)

"Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?" (2 Corinthians 6:14)

"If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we

αυτά ακριβώς τα πράγματα, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα ασκούν».

Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά και θα κρίνει δίκαια ανεξάρτητα από τις απόψεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι σε κοινωνία με τον Θεό και τα παιδιά Του με βάση την προσωπική του γνώμη και ερμηνεία. Ο άνθρωπος μπορεί να κρίνει τις πράξεις του άλλου, αλλά ο Θεός καθορίζει αυτές που είναι σε κοινωνία μαζί Του.

Είναι πολύ σοβαρό παράπτωμα για οποιονδήποτε, ειδικά για εκείνον που θεωρείται ότι είναι ηγέτης ή προσωπικότητα εξουσίας, να αφήνει την εντύπωση ότι η γνώμη του δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση.

Αφού το ευαγγέλιο είναι γεγονός, δηλαδή? Ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό Του ως εξιλεωτική θυσία και εφόσον οι διδασκαλίες των αποστόλων είναι εμπνευσμένες αλήθειες, η διάκριση μεταξύ των δύο θα διευκρινιστεί στα ακόλουθα πέντε σημεία.

6. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι μια διακήρυξη του ευαγγελικού γεγονότος που κάποιος αποδέχεται ή απορρίπτει. Έτσι, η πίστη στο ένα γεγονός (ο Χριστός είναι Κύριος) και η υπακοή σε Αυτόν μέσω της μετάνοιας και στη μία πράξη (βάπτισμα στο θάνατο του Χριστού) είναι η βάση της ενότητας.
7. Οι διδασκαλίες των αποστόλων δεν είναι γεγονότα, όπως είναι το ευαγγέλιο, αλλά [εμπνευσμένες] ερμηνείες και υπονοούμενα που βασίζονται στο ευαγγέλιο.
8. Το δόγμα [διδασκαλίες των αποστόλων] επιτρέπει τη συζήτηση και τον διάλογο [συζήτηση], τη διανοητική διέγερση και το τέντωμα του νου. Ωριμάζει τους εν Χριστώ, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να αναπτύσσεται ανάλογα με τη δική του μοναδικότητα.
9. Οι διαφορές σχετικά με το δόγμα μπορεί μερικές φορές να επιβαρύνουν τη συναναστροφή, αλλά είναι τραγικό λάθος να υποθέσουμε ότι η ομοφωνία του δόγματος, της διδασκαλίας, είναι η βάση της συναναστροφής.
10. Οι γραφές της Καινής Διαθήκης δεν μπορούν να είναι η βάση της ενότητας. Μέσα τους αποκαλύπτεται ο Χριστός. Τα καλά νέα, το ευαγγέλιο, είναι η βάση της ενότητας. Διασκευή από τον Alexander Campbell

Ερωτήσεις

6. Η σταύρωση του Χριστού, η προσφορά της αμαρτίας του Ιησού, είναι ένα επαληθεύσιμο γεγονός.

T. ___ F. ___

7. των αποστόλων Οι διδασκαλίες δεν είναι πράγματα που συνέβησαν, τα οποία είναι γεγονότα, αλλά εμπνευσμένες δηλώσεις που

walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.” (1 John 1:6-10)

“My [Christ] prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message [the Good News], that **all of them may be one**, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us **so that the world may believe that you have sent me.**” (John 17:20-21)

Jesus stated in Matthew 7:1 that a disciple is not to judge his brother. So, if one refuses to fellowship another because of differences in interpreting of some non-specific instruction, is he walking in the light? If he is not, how can Christ’s blood continue to cleanse him? For the apostle John stated in 1 John 1:7 “But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another [not just those who agree with us and our understanding], and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.”

Only Christ brings unity. He is the Good News. No one comes to the Father except through Jesus, the Christ! One is “united with Christ in His death” thus Unity is in the Christ – the person.

“If anyone says, “I love God,” and hates [detest, love less] his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.” (1 John 4:20)

Jesus’ purpose for coming to earth was to:

- live among men without sin
- be the atoning sacrifice to remove sin from man
- die with our sins placed upon Him
- remove sin through trust and obedience when one
 - Dies to sin
 - Is buried into Christ’s death leaving their sins with those placed on Christ at the cross
 - Is raised a new spiritual creation by God free of past sins
 - Is put by God into Christ’s body, His Church, Kingdom of God on earth
 - Does, out of love not of duty or command, God’s will of evangelizing, encouraging and performing good works.

Questions

1. The first Christians were in fellowship because
 - a. ___ They were all Jews
 - b. ___ They were all from the same country
 - c. ___ They had Christ and all things in common

μπορούν να συζητηθούν και να ερμηνευτούν με συμπεράσματα και συμπεράσματα.

T. ___ F. ___

8. Η συνεχής άσκηση της αμαρτίας οδηγεί σε αιώνιο θάνατο.

T. ___ F. ___

9. Η γνώμη των εκκλησιαστικών ηγετών είτε είναι ποιμένες, ιεροκήρυκες, πρεσβύτεροι, ιερείς ή πάπας δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση.

T. ___ F. ___

10. Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο θάνατος, η ταφή και η ανάσταση του Ιησού, γεγονός που μπορεί είτε να γίνει αποδεκτό είτε να απορριφθεί, ενώ οι διδασκαλίες των αποστόλων είναι εμπνευσμένες ερμηνείες που μπορούν να συζητηθούν και να συζητηθούν.

T. ___ F. ___

Μάθημα 8

Ανοχή

Πρέπει να υπάρχει ανεκτικότητα, ανεκτικότητα, έλεος, μακροθυμία και υπομονή στη διδασκαλία (διδασκαλία) και τη γνώμη, αλλά ΟΧΙ το ευαγγέλιο καθώς το Ευαγγέλιο είναι ο δρόμος προς τη σωτηρία. Η θεόπνευστη διδασκαλία των αποστόλων είναι η οδός προς τη θεοσεβή ζωή καθώς διακηρύττουν τα Καλά Νέα σε «όλο τον κόσμο». Οι Χριστιανοί δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουν να ευαγγελίζονται.

- Η ανεκτικότητα δεν απαιτεί να παραδώσει κανείς καμία αλήθεια.
- Οι προσωπικές ή προσωπικές απόψεις πρέπει να εκφράζονται ανοιχτά για συζήτηση, αλλά ποτέ να μην γίνεται δοκιμασία συναναστροφής.
- Η ενότητα είναι εφικτή μόνο με βάση την πίστη ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και την υπακοή στο ευαγγέλιο Του - τον θάνατό Του, την ταφή και την ανάστασή Του - με τη βύθιση στον θάνατό Του.
- Οι Χριστιανοί μπορεί να διαφέρουν για πολλά πράγματα και να είναι ακόμα ένα.
- Όταν κάποιος εν Χριστώ εγκαταλείπει τον Χριστό και παύει να τον εμπιστεύεται. Δεν είναι πλέον σε κοινωνία με τον Χριστό.
- Η απαίτηση μιας προσωπικής γνώμης να γίνει δοκιμασία συναναστροφής προκαλεί διαμάχες και διχασμό.

Εκφράζοντας τις απόψεις τους, ορισμένοι Χριστιανοί, είτε ακούσια είτε εκ προθέσεως, φαίνεται να αμφισβάζουν για την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα εκείνων με τους οποίους διαφωνούν. Δηλώσεις όπως «η πίστη μου είναι κατευθείαν από τη Βίβλο» ή «η Βίβλος δηλώνει» που

2. The 3,000 reconciled on Pentecost would be presented to God holy and without blemish IF they
 - a. ___ Remained in Jerusalem
 - b. ___ Remained loyal to the Law of Moses
 - c. ___ Continued faithful to Christ and His teachings
3. Christians are united with Christ
 - a. ___ when they acknowledge that Jesus is the Christ, the Son of God
 - b. ___ When they cease living a rebellious life
 - c. ___ In His death following their burial by immersion
4. Fellowship with God and those in Christ requires faithfulness to Christ and His teachings

T. ___ F. ___
5. One cannot love God and not love all others in Christ, their brothers

T. ___ F. ___

Lesson 10

Re-United with Christ

The Apostle Paul stated that all mankind suffers from the sin problem stating: "for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation [atonement] by his blood, to be received by faith" (Romans 3:23-24).

All of us are faced with some type of sin that, if not cleansed by the blood of Christ, will separate us from our Lord and Savior. James expressed our problem of yielding to temptation stating "Let no one say when he is tempted, 'I am being tempted by God,' for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire when it has conceived gives birth to sin, and sin when it is fully grown brings forth death" (James 1:13-15).

Then a little later he wrote: "... the end of those things is death. But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the fruit you get leads to sanctification and its end, eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." (Romans 6:21-23)

When a Christian yields to temptation and returns to their former sinful way of life and later desires to be reconciled to God, what action does God require of him? Does God require penance, physical punishment, some financial penalty or baptism again? Does the Bible proscribe a restoration course of action to be followed by the wayward Christian and for the local assembly of Christians when one is reconciled and re-united with Christ?

The reconciling process must begin with the recognition of one's state of rebellion and with a desire to be forgiven and

υπονοούν τη γνώμη του άλλου ατόμου δεν είναι και υποδηλώνουν μια στάση ανωτερότητας στη γνώση και την κατανόηση. Θεωρούν τη γνώμη τους ως «βιβλική» και του αδελφού τους όχι. Αυτές οι δηλώσεις αφήνουν την εντύπωση ότι ο αδερφός τους είναι αδαής, όχι πνευματικός ή ψευδοδιδάσκαλος. Ισοδυναμεί με το 'speaking evil of'. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Δεν δείχνει την αγάπη του Θεού. Όλοι εν Χριστώ είναι οι δούλοι του και οι ιερείς του για να υπηρετούν τον Θεό. Κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλον λόγω της διάνοιας, της γνώσης, της κατανόησης ή της ικανότητας ρητορικής. Η αγάπη των αδελφών πρέπει να υπερισχύσει.

Ερωτήσεις

6. Η ανεκτικότητα δεν απαιτεί την παράδοση οποιασδήποτε αλήθειας.

T. ___ F. ___
7. Οι προσωπικές απόψεις δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν τεστ συναναστροφής.

T. ___ F. ___
8. Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί με την πεποίθηση ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και η υπακοή στη μία πράξη της βύθισης.

T. ___ F. ___
9. Οι Χριστιανοί μπορούν να έχουν διαφορετικές απόψεις για πολλές διδασκαλίες, αλλά όχι για τον Χριστό και την εξιλεωτική Του θυσία, και εξακολουθούν να είναι ένα εν Χριστώ.

T. ___ F. ___
10. Το να εκφράζεις την προσωπική γνώμη κάποιου που δείχνει μια στάση υπεροχής σου και την κατωτερότητα του αδελφού σου δεν δείχνει την αγάπη του Θεού.

T. ___ F. ___

Μάθημα 9

Στο Χριστό και στην κοινωνία μεταξύ τους

«Σας παρέδωσα ως πρώτης σημασίας αυτό που έλαβα επίσης: ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις Γραφές, ότι θάφτηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα σύμφωνα με τις Γραφές» (Α' Κορινθίους 15: 3-5). Σημείωση – για τους Εβραίους «σύμφωνα με τη γραφή» σήμαινε η Τανάκα ή η Παλαιά Διαθήκη.

Την ημέρα της Πεντηκοστής «όσοι έλαβαν τον λόγο του βαπτίστηκαν (βυθίστηκαν) και προστέθηκαν εκείνη την ημέρα περίπου τρεις χιλιάδες ψυχές. Και αφοσιώθηκαν στη διδασκαλία των αποστόλων και στη συναναστροφή, στο σπάσιμο του άρτου και στις προσευχές. Και επήλθε δέος σε κάθε ψυχή, και πολλά θαύματα και σημεία γίνονταν μέσω των αποστόλων. Και όλοι όσοι πίστευαν [δεσμευμένοι στον Χριστό] ήταν μαζί και είχαν τα πάντα κοινά». (Πράξεις 2:41-44)

reconciled to God. But desire alone is not enough; there must be a change in attitude, heart, mind and inner being. They must communicate their desire to be forgiven and restored to the one(s) to whom they seek reconciliation - God and man. The parable of the prodigal son in Luke 15:11-32 appears to explain this process. God is always open to repentance and reconciliation. However, this is not necessarily true with all who claim to be in Christ even though they are to forgive as Christ forgave them.

God's children through the ages have had the sin problem. The Children of Israel, the race God chose to bring Christ, the Messiah, into the world were constantly rebelling against him thus committing spiritual adultery by worshipping the idol gods of the nations near them, thereby breaking their covenant relationship with Him. But every time they repented of their sins, by tearing down their idols of false gods and returning to Jehovah with a penitent and contrite heart, God forgave.

David, a man after God's own heart, is an example of an individual sinning against both God and man when he committed adultery and then murder in an attempt to cover up his sin. When the prophet Nathan confronted David, David's heart, his inner being, was filled with grief, his attitude changed stating "I have sinned against the Lord." He returned and repented. God forgave.

Demas was a companion of Paul's on one of his missionary trips as he sent his regards to the Colossian church (Colossians 4:14). Later Paul stated "Demas, in love with this present world, has deserted [forsaken; abandoned] me" (2 Timothy 4:10). The Bible is silent regarding Demas' final spiritual situation.

Simon, the sorcerer, magician, of Samaria attempted to purchase God's gift. Peter forcefully explained his sinful situation to him stating; "May your silver perish with you, because you thought you could obtain the gift of God with money! You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Repent, therefore, of this wickedness of yours, and pray to the Lord that, if possible, the intent of your heart may be forgiven you. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity." And Simon answered, "Pray for me to the Lord, that nothing of what you have said may come upon me" (Acts 8:20-24).

In 1 Corinthians 5 we read of a Christian brother involved in a sexually immoral situation not even tolerated by the pagan Gentiles. Paul told the Corinthian disciples to deliver him to Satan in order he would become aware and acknowledge his sin so that his spirit [soul] might be saved. It should be obvious that sin begins in the inner man and can be a physical action such as sexual immorality or an attitude problem of desiring personal pleasure such as money or recognition.

Όσοι μετανόησαν για την απόρριψή τους του Ιησού ως Υιού του Θεού, του Μεσσία, του Χριστού και βυθίστηκαν στο θάνατο του Χριστού, προστέθηκαν στο Σώμα του Χριστού από τον Θεό αφού καθαρίστηκε από τις αμαρτίες τους. Ως εκ τούτου, ενώθηκαν με τον Χριστό και συνέχισαν σταθερά τις διδασκαλίες των αποστόλων πριν γραφτούν οποιεσδήποτε επιστολές. Το δόγμα των Αποστόλων, οι διδασκαλίες, δεν πρόσθεσαν τίποτα στα γεγονότα των Καλών Νέων, του θανάτου και της ανάστασης του Χριστού. Οι εμπνευσμένες διδασκαλίες τους ήταν τόσο γενικοί όσο και ειδικόι. Έτσι, οι διδασκαλίες των αποστόλων δίδαξαν στους Χριστιανούς πώς να ζουν για τον Χριστό, να μεγαλώνουν και να ωριμάζουν στην ομοίωση του Θεού. π.χ. αγάπη, ελεήμων, υπομονετικός, ευγενικός, ειλικρινής, δίκαιος και άλλοι.

«...Συμφιλίωσε με το σώμα της σάρκας του μέσω του θανάτου, για να σας παρουσιάσει αγίους και χωρίς ψεγάδι [οι αμαρτίες αφαιρέθηκαν] και ανεπίκριτες ενώπιον του ελπίδα του Ευαγγελίου». (Κολοσσαείς 1:22-23)

«Δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που έχουμε βαπτιστεί σε [ένωση με] τον Χριστό Ιησού βαφτιστήκαμε στο θάνατό του; Ταφήκαμε, λοιπόν, μαζί του με το βάπτισμα στον θάνατο, για να περπατήσουμε, όπως ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε καινούργια ζωή. Διότι αν ενωθήκαμε μαζί του σε έναν θάνατο σαν τον δικό του, θα είμαστε ασφαλώς ενωμένοι μαζί του σε μια ανάσταση σαν τη δική του». (Ρωμαίους 6:3-5)

«Μην συνδέεστε άνισα με τους άπιστους. Γιατί ποια σχέση έχει η δικαιοσύνη με την ανομία; Ή ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι;» (2 Κορινθίους 6:14)

«Αν λέμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί Του ενώ περπατάμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και δεν ασκούμε την αλήθεια. Αλλά αν περπατάμε στο φως, όπως είναι εκείνος στο φως, έχουμε κοινωνία ο ένας με τον άλλον, και το αίμα του Ιησού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, εξαπατούμε τον εαυτό μας, και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος για να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Αν πούμε ότι δεν αμαρτήσαμε, τον κάνουμε ψεύτη, και ο λόγος του δεν είναι μέσα μας». (1 Ιωάννη 1:6-10)

«Η προσευχή μου [του Χριστού] δεν είναι μόνο για αυτούς. Προσεύχομαι επίσης για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα μέσω του μηνύματός τους [τα Καλά Νέα], ώστε να είναι όλοι ένα, Πατέρα, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ είμαι μέσα σου. Είθε να είναι και αυτοί μέσα μας για να πιστέψει ο κόσμος ότι με έστειλες». (Ιωάννης 17:20-21)

Ο Ιησούς δήλωσε στο Κατά Ματθαίον 7:1 ότι ένας μαθητής δεν πρέπει να κρίνει τον αδελφό του. Έτσι, αν κάποιος αρνηθεί να συναναστραφεί έναν άλλον λόγω διαφορών στην ερμηνεία κάποιας μη ειδικής διδασκαλίας, περπατά

In 2 Corinthians 2:6-9 Paul is concerned that the Christian delivered to Satan, who had repented did not feel he was accepted by the Corinthian Christians "The punishment inflicted on him by the majority is sufficient for him. Now instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him."

Repentance is not a simple change. It produces an action, a distinct alteration of one's focus on life from personal pleasure to a spiritual relationship with God.

Paul stated "Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death." (2 Corinthians 7:9-11).

James tells Christians to "... confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working (James 5:16).

John, the aged apostle, wrote in Revelation chapter 1 to the churches of Asia telling them that unless they repented God would take action against them. Some may have believed as some do today that once they were saved they would always be saved. But their salvation was not guaranteed for John told them they needed to repent and return to God or He would **remove** their lampstand, source of light and life.

When a rebellious child of God becomes aware of his or her sinful situation, turns away from their sinful course toward a course pleasing to God, prays earnestly for God's forgiveness so he can be reconciled to Him and to those who are in Christ, God forgives.

The local congregation is not to regard him as a second-class Christian prohibiting from functioning as God's servant. For who but Christ has authority over His servants? They are to assemble with the wayward Christian, help and encourage him to live faithfully to God. He has returned and been forgiven by God and God expects him to perform functions needed by the Body. Leaders and brethren must not consider him less necessary or less important as all have sinned, repented and returned at some point during their Christian life whether publicly or privately. In fact, the whole church must assist the returning, repentant and reconciled brother in becoming a worker in the Kingdom.

Questions

- The reconciling process must begin with the recognition of one's rebellious state and with a desire to be reconciled to God
T. ___ F. ___
- What action does God require of a sinning Christian to return and be reconciled to him?
 - ___ Physical punishment
 - ___ Financial fine
 - ___ Baptism again

στο φως; Αν δεν είναι, πώς μπορεί το αίμα του Χριστού να συνεχίσει να τον καθαρίζει; Διότι ο απόστολος Ιωάννης δήλωσε στο 1 Ιωάννη 1:7 «Αλλά αν περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας [όχι μόνο εκείνους που συμφωνούν με εμάς και την κατανόησή μας], και το αίμα του Ο Ιησούς ο Υιός του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία».

Μόνο ο Χριστός φέρνει την ενότητα. Αυτός είναι τα καλά νέα. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο μέσω του Ιησού, του Χριστού! Κάποιος είναι «ενωμένος με τον Χριστό στο θάνατό Του», έτσι η Ενότητα είναι στον Χριστό - το πρόσωπο.

«Αν κάποιος πει, «αγαπώ τον Θεό» και μισεί [απεχθάνεται, αγαπά λιγότερο] τον αδελφό του, είναι ψεύτης. γιατί εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του που είδε, δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό που δεν είδε». (1 Ιωάννη 4:20)

Ο σκοπός του Ιησού που ήρθε στη γη ήταν:

- ζήσε ανάμεσα σε ανθρώπους χωρίς αμαρτία
- είναι η εξιλεωτική θυσία για την αφαίρεση της αμαρτίας από τον άνθρωπο
- να πεθάνουμε έχοντας τις αμαρτίες μας πάνω Του
- αφαιρέστε την αμαρτία μέσω της εμπιστοσύνης και της υπακοής όταν κάποιος
 - Πεθαίνει στην αμαρτία
 - Είναι θαμμένος στο θάνατο του Χριστού αφήνοντας τις αμαρτίες τους με εκείνες που έχουν τοποθετηθεί στον Χριστό στο σταυρό
 - Αναστήθηκε μια νέα πνευματική δημιουργία από τον Θεό απαλλαγμένη από προηγούμενες αμαρτίες
 - Τοποθετείται από τον Θεό στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, στη Βασιλεία του Θεού στη γη
 - Κάνει, από αγάπη όχι για καθήκον ή εντολή, το θέλημα του Θεού να ευαγγελίζεται, να ενθαρρύνει και να κάνει καλά έργα.

Ερωτήσεις

- Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν σε κοινωνία γιατί
 - ___ Ήταν όλοι Εβραίοι
 - ___ Ήταν όλοι από την ίδια χώρα
 - ___ Είχαν τον Χριστό και όλα τα πράγματα κοινά
- Οι 3.000 που συμφιλώθηκαν την Πεντηκοστή θα παρουσιαζόντουσαν στον Θεό άγιοι και χωρίς ψεγάδι ΑΝ
 - ___ Παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ
 - ___ Έμεινε πιστός στο Νόμο του Μωυσή
 - ___ Συνέχισε πιστός στον Χριστό και τις διδασκαλίες Του
- Οι Χριστιανοί είναι ενωμένοι με τον Χριστό

- d. ___ Change in focus of life from self to God
 e. ___ prayer seeking forgiveness
 f. ___ a and b
 g. ___ d and e
3. There are no New Testament examples of any Christian sinning and needing to repent and return to God.
 T. ___ F. ___
4. A sinning Christian who repents and returns to God is restricted in serving God.
 T. ___ F. ___
5. The local body of Christ must encourage the repentant Christian toward faithfulness and service.
 T. ___ F. ___

Sources

Are We Preaching the Gospel? K. C. Moser

Can the Gospel be Obeyed? K. C. Moser

Christ Verses a Plan, K.C. Moser

Christianity Restored, Alexander Campbell

Distant Voices, C Leonard Allen

Family of God, Batsell Barrett Baxter

Free In Christ, Cecil Hook

Hermeneutical Spiral Overview of Dr. Osborne's Rudiments of Theological Study by Al Maxey Reflection #493

Is Salvation Dependent Upon Hearing the Gospel? Reflection #495, B. Perryman,

Our Heritage from the pioneers ATTITUDES and CONSEQUENCES, Homer Hailey

Our Heritage of Unity and Freedom, L. Garrett, C. Ketcherside edited by Cecil Hook

Questions from Readers, Reflection # 59, Al Maxey

Restoring New Testament Christianity, Dr. Adron Doran

Teachings Practices and Interpretations of the Bible after AD 100, R. Dunn

The Holy Spirit, TheBibleWay Online, Joe McKinney

Twisted Scriptures, C. Ketcherside

Two Sermons, K. C. Moser

- a. ___ όταν αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού
 b. ___ Όταν πάψουν να ζουν μια επαναστατική ζωή
 c. ___ Στο θάνατό Του μετά την ταφή τους με βύθιση
9. Η κοινωνία με τον Θεό και τους εν Χριστώ απαιτεί πίστη στον Χριστό και τις διδασκαλίες Του
 T. ___ F. ___
10. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά τον Θεό και να μην αγαπά όλους τους άλλους εν Χριστώ, τους αδελφούς τους
 T. ___ F. ___

Μάθημα 10

Ξαναενωμένοι με τον Χριστό

Ο Απόστολος Παύλος δήλωσε ότι όλη η ανθρωπότητα υποφέρει από το πρόβλημα της αμαρτίας δηλώνοντας: «γιατί όλοι αμαρτήσαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, και δικαιώνονται από τη χάρη του ως δώρο, μέσω της λύτρωσης που είναι στον Χριστό Ιησού, τον οποίο ο Θεός έβαλε εμπρός ως εξιλέωση [εξιλέωση] με το αίμα του, για να ληφθεί με πίστη» (Ρωμαίους 3:23-24).

Όλοι μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με κάποιο είδος αμαρτίας που, αν δεν καθαριστεί με το αίμα του Χριστού, θα μας χωρίσει από τον Κύριο και Σωτήρα μας. Ο Ιάκωβος εξέφρασε το πρόβλημά μας να υποκύψουμε στον πειρασμό δηλώνοντας «Κανείς να μη λείει όταν πειράζεται: «Πειράζομαι από τον Θεό», γιατί ο Θεός δεν μπορεί να δελεαστεί με το κακό, και ο ίδιος δεν πειράζει κανέναν. Αλλά κάθε άτομο μπαίνει στον πειρασμό όταν παρασύρεται και παρασύρεται από τη δική του επιθυμία. Τότε η επιθυμία όταν συλλάβει γεννά αμαρτία, και η αμαρτία όταν μεγαλώσει γεννά θάνατο» (Ιακώβου 1:13-15).

Στη συνέχεια, λίγο αργότερα έγραψε: «... το τέλος αυτών των πραγμάτων είναι ο θάνατος. Αλλά τώρα που έχετε ελευθερωθεί από την αμαρτία και γίνετε δούλοι του Θεού, ο καρπός που παίρνετε οδηγεί στον αγιασμό και στο τέλος του, στην αιώνια ζωή. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το δωρεάν δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή εν Χριστώ Ιησού στον Κύριό μας». (Ρωμαίους 6:21-23) Όταν ένας Χριστιανός υποκύπτει στον πειρασμό και επιστρέφει στον προηγούμενο αμαρτωλό τρόπο ζωής του και αργότερα επιθυμεί να συμφιλιωθεί με τον Θεό, ποια δράση απαιτεί ο Θεός από αυτόν; Απαιτεί ο Θεός μετάνοια, σωματική τιμωρία, κάποια οικονομική ποινή ή πάλι βάπτισμα; Απαγορεύει η Βίβλος μια πορεία δράσης αποκατάστασης που πρέπει να ακολουθήσει ο δύστροπος Χριστιανός και για την τοπική συνέλευση των Χριστιανών όταν κάποιος συμφιλιωθεί και επανενωθεί με τον Χριστό;

Η διαδικασία συμφιλίωσης πρέπει να ξεκινήσει με την αναγνώριση της κατάστασης εξέγερσης και με την επιθυμία να συγχωρεθεί και να συμφιλιωθεί με τον Θεό. Αλλά η επιθυμία από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη στάση, την καρδιά, το μυαλό και την εσωτερική ύπαρξη. Πρέπει να κοινοποιήσουν την επιθυμία τους να συγχωρηθούν και να αποκατασταθούν σε εκείνον με τον οποίο επιζητούν τη συμφιλίωση - τον Θεό και τον άνθρωπο. Η παραβολή του άσωτου υιού στο Λουκάς 15:11-32 φαίνεται να εξηγεί αυτή τη διαδικασία. Ο Θεός είναι πάντα ανοιχτός στη μετάνοια και τη συμφιλίωση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει απαραίτητα για όλους όσοι ισχυρίζονται ότι είναι εν Χριστώ, παρόλο που πρέπει να συγχωρήσουν όπως τους συγχώρεσε ο Χριστός. Τα παιδιά του Θεού στο πέρασμα των αιώνων είχαν το πρόβλημα της αμαρτίας. Τα Παιδιά του Ισραήλ, η φυλή που επέλεξε ο Θεός να φέρει στον κόσμο τον Χριστό, τον Μεσσία, επαναστατούσαν συνεχώς εναντίον του διαπράττοντας έτσι πνευματική μοιχεία λατρεύοντας τους θεούς είδωλα των εθνών κοντά τους, σπάζοντας έτσι τη σχέση διαθήκης τους μαζί Του. Αλλά κάθε φορά που μετανόησαν για τις αμαρτίες τους, γκρεμίζοντας τα είδωλά τους των ψεύτικων θεών και επιστρέφοντας στον Ιεχωβά με μετανοημένη και μετανιωμένη καρδιά, ο Θεός συγχωρούσε.

Ο Δαβίδ, ένας άνθρωπος με την καρδιά του Θεού, είναι ένα παράδειγμα ατόμου που αμαρτάνει τόσο εναντίον του Θεού όσο και εναντίον του ανθρώπου όταν διέπραξε μοιχεία και στη συνέχεια φόνος σε μια προσπάθεια να καλύψει την αμαρτία του. Όταν ο προφήτης Νάθαν αντιμετώπισε τον Δαβίδ, η καρδιά του Δαβίδ, το εσωτερικό του είναι, γέμισε θλίψη, η στάση του άλλαξε δηλώνοντας «αμάρτησα εναντίον του Κυρίου». Επέστρεψε και μετάνιωσε. Ο Θεός συγχώρησε.

Ο Δημάς ήταν σύντροφος του Παύλου σε ένα από τα ιεραποστολικά του ταξίδια καθώς έστειλε τους χαιρετισμούς του στην εκκλησία της Κολοσσαίας (Κολοσσαείς 4:14). Αργότερα ο Παύλος δήλωσε «Ο Ντέμας, ερωτευμένος με αυτόν τον παρόντα κόσμο, έχει εγκαταλείψει με εγκατέλειψε» (Β΄ Τιμόθεο 4:10). Η Βίβλος σιωπά σχετικά με την τελική πνευματική κατάσταση του Δημά.

Ο Σίμων, ο μάγος, μάγος, της Σαμάρειας προσπάθησε να αγοράσει το δώρο του Θεού. Ο Πέτρος του εξήγησε με δύναμη την αμαρτωλή του κατάσταση δηλώνοντας: «Είθε το ασήμι σου να χαθεί μαζί σου, γιατί νόμιζες ότι μπορούσες να αποκτήσεις το δώρο του Θεού με χρήματα! Δεν έχετε ούτε μέρος ούτε κλήρο σε αυτό το θέμα, γιατί η καρδιά σας δεν είναι σωστή ενώπιον του Θεού. Μετανοήστε, λοιπόν, για αυτήν την κακία σας και προσευχηθείτε στον Κύριο, ώστε, αν είναι δυνατόν, να σας συγχωρεθεί η πρόθεση της καρδιάς σας. Διότι βλέπω ότι βρίσκεσαι στη χολή της πικρίας και στο δεσμό της

ανομίας." Και ο Σίμων απάντησε: "Προσευχήσου για μένα στον Κύριο, για να μην έρθει τίποτα από αυτά που είπες επάνω μου" (Πράξεις 8:20-24).).

Στο 1 Κορινθίους 5 διαβάζουμε για έναν Χριστιανό αδελφό που εμπλέκεται σε μια σεξουαλικά ανήθικη κατάσταση που δεν γίνεται ανεκτή καν από τους ειδωλολάτρες Εθνικούς. Ο Παύλος είπε στους Κορίνθιους μαθητές να τον παραδώσουν στον Σατανά για να συνειδητοποιήσει και να αναγνωρίσει την αμαρτία του, ώστε να σωθεί το πνεύμα [ψυχή] του.

Θα πρέπει να είναι προφανές ότι η αμαρτία ξεκινά από τον εσωτερικό άνθρωπο και μπορεί να είναι μια σωματική ενέργεια όπως η σεξουαλική ανηθικότητα ή ένα πρόβλημα συμπεριφοράς επιθυμίας προσωπικής ευχαρίστησης όπως χρήματα ή αναγνώριση.

Στο 2 Κορινθίους 2:6-9 ο Παύλος ανησυχεί ότι ο Χριστιανός που παραδόθηκε στον Σατανά, ο οποίος είχε μετανοήσει δεν ένιωθε ότι ήταν αποδεκτός από τους Κορίνθιους Χριστιανούς «Η τιμωρία που του επιβλήθηκε από την πλειοψηφία είναι αρκετή γι' αυτόν. Τώρα, αντ' αυτού, πρέπει να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, για να μην τον κυριεύσει η υπερβολική θλίψη. Σας προτρέπω, λοιπόν, να επιβεβαιώσετε ξανά την αγάπη σας γι' αυτόν». Η μετάνοια είναι όχι μια απλή αλλαγή. Το παράγει μια δράση, μια ευδιάκριτη αλλαγή της εστίασης κάποιου στη ζωή από την προσωπική ευχαρίστηση σε μια πνευματική σχέση με τον Θεό.

Ο Παύλος δήλωσε "Η θείκη θλίψη φέρνει μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία και δεν αφήνει καμία λύπη, αλλά η εγκόσμια θλίψη φέρνει θάνατο». (2 Κορινθίους 7:9-11).

Ο Ιάκωβος λέει στους Χριστιανούς: «... εξομολογήστε τις αμαρτίες σας ο ένας στον άλλον και προσευχηθείτε ο ένας για τον άλλον, για να θεραπευτείτε. Η προσευχή ενός δίκαιου ανθρώπου έχει μεγάλη δύναμη καθώς λειτουργεί (Ιακώβου 5:16).

Ο Ιωάννης, ο ηλικιωμένος απόστολος, έγραψε στο κεφάλαιο 1 της Αποκάλυψης στις εκκλησίες της Ασίας λέγοντας τότε ότι, αν δεν μετανοούσαν, ο Θεός θα αναλάμβανε δράση εναντίον τους. Κάποιοι μπορεί να πίστευαν όπως κάποιοι σήμερα ότι από τη στιγμή που θα σώζονταν θα σώζονταν πάντα. Αλλά η σωτηρία τους δεν ήταν εξασφαλισμένη γιατί ο Ιωάννης τους είπε ότι έπρεπε να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στον Θεό, διαφορετικά θα αφαιρούσε τον λυχνιστάτη τους, την πηγή του φωτός και της ζωής τους.

Όταν ένα επαναστατημένο παιδί του Θεού αντιλαμβάνεται την αμαρτωλή του κατάσταση, απομακρύνεται από την αμαρτωλή πορεία του προς μια πορεία ευάρεστη στον Θεό, προσεύχεται θερμά για τη συγχώρεση του Θεού ώστε να μπορέσει να συμφιλιωθεί μαζί Του και με όσους είναι εν Χριστώ, ο Θεός συγχωρεί .

Η τοπική εκκλησία δεν πρέπει να τον θεωρεί ως χριστιανό δεύτερης κατηγορίας που απαγορεύει να λειτουργεί ως

υπηρέτης του Θεού. Γιατί ποιος εκτός από τον Χριστό έχει εξουσία στους δούλους Του; Πρέπει να συγκεντρωθούν με τον παράτροπο Χριστιανό, να τον βοηθήσουν και να τον ενθαρρύνουν να ζήσει πιστά στον Θεό. Έχει επιστρέψει και έχει συγχωρηθεί από τον Θεό και ο Θεός περιμένει από αυτόν να εκτελέσει λειτουργίες που χρειάζεται το Σώμα. Οι ηγέτες και οι αδελφοί δεν πρέπει να τον θεωρούν λιγότερο απαραίτητο ή λιγότερο σημαντικό, καθώς όλοι έχουν αμαρτήσει, μετανοήσει και επιστρέψει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της χριστιανικής τους ζωής είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η εκκλησία πρέπει να βοηθήσει τον επιστρέφοντα, μετανοημένο και συμφιλιωμένο αδελφό να γίνει εργάτης στο Βασίλειο.

Ερωτήσεις

6. Η διαδικασία συμφιλίωσης πρέπει να ξεκινήσει με την αναγνώριση της επαναστατικής κατάστασης κάποιου και με την επιθυμία να συμφιλιωθεί με τον Θεό
T. ___ F. ___
7. Ποια ενέργεια απαιτεί ο Θεός από έναν αμαρτωλό Χριστιανό για να επιστρέψει και να συμφιλιωθεί μαζί του;
a. ___ Σωματική τιμωρία
b. ___ Οικονομικό πρόστιμο
c. ___ Πάλι βάπτισμα
d. ___ Αλλαγή στο επίκεντρο της ζωής από τον εαυτό στον Θεό
e. ___ προσευχή που ζητά συγχώρεση
f. ___ α και β
g. ___ δ και ε
8. Δεν υπάρχουν παραδείγματα της Καινής Διαθήκης οποιουδήποτε Χριστιανού να αμαρτάνει και να χρειάζεται να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Θεό.
T. ___ F. ___
9. Ένας αμαρτωλός Χριστιανός που μετανοεί και επιστρέφει στον Θεό είναι περιορισμένος στην υπηρεσία του Θεού.
T. ___ F. ___
10. Το τοπικό σώμα του Χριστού πρέπει να ενθαρρύνει τον μετανοημένο Χριστιανό προς την πίστη και την υπηρεσία.
T. ___ F. ___

Πηγές

Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο; KC Moser

Μπορεί να υπακούσει το Ευαγγέλιο; KC Moser

Ο Χριστός στιχουργεί ένα σχέδιο, KC Moser

Ο Χριστιανισμός αποκαταστάθηκε, Αλεξάντερ Κάμπελ

Distant Voices, C Leonard Allen

Οικογένεια του Θεού, Μπάτσελ Μπάρετ Μπάτσετ

Ελεύθερος εν Χριστώ, Σεσίλ Χουκ

Ερμηνευτική Σπείρα Επισκόπηση του Dr. Osborne's Rudiments of Theological Study από τον Al Maxey Reflection #493
Η σωτηρία εξαρτάται από το άκουσμα του Ευαγγελίου?
Reflection #495, B. Perryman,
Η Κληρονομιά μας από τους πρωτοπόρους ΣΤΑΣΕΙΣ και ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, Όμηρος Χέλι
Η κληρονομιά μας της ενότητας και της ελευθερίας, L. Garrett, C. Ketcherside επιμέλεια Cecil Hook
Ερωτήσεις από Αναγνώστες, Reflection # 59, Al Maxey
Αποκατάσταση του Χριστιανισμού της Καινής Διαθήκης, Δρ. Adron Doran
Διδακτικές Πρακτικές και Ερμηνείες της Βίβλου μετά το 100 μ.Χ.
R. Dunn
Το Άγιο Πνεύμα, TheBibleWay Online, Joe McKinney
Στριμμένες Γραφές, C. Ketcherside
Δύο κηρύγματα, KC Moser